

Logg från Älva

Datum: 10/09/15

Elevloggare: Felix Åkenes & Arvid Bergekrans

Personalloggare: Sören

Position: Kalmar

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 10/09/15 19:00

Väder: Sol, men mulnar på.

Elevlogg:

Dagen började klockan 07:00 med en restfrukost. Därefter började hemsigheterna. Städning och packning! Alla mattor ruskades ur, golvet dammsögs och toaletterna rengjordes. Att hitta sina grejer var inte det lättaste då man inte visste vilket rum man lagt de i... Men tillslut såg vi paradiset, i form av godishyllan på närliggande Ica där vi bunkrade upp inför den kommande bussresan. Tro det eller ej men alla var i tid till bussen och den lämnade Grundsund 9:45. Den härliga bussresan bestod av hetsigt sista minuten-plugg då vår marinbiologiska rapport skulle vara klar idag kl 11.59. Koncentrationen hölls uppe i cirka en timme innan sömnbristen slog till o bussen tystnade. Lunchen var ett svårt val. Vi ungdomar som nästan aldrig har ställts framför ett så svårt val tvingades välja mellan Mcdonalds, Max och Burger King... Tillslut blev vi nog alla nöjda med sitt val. Bussresan fortsatte och gula bilar skapade panik i bussen. Klockan 17:00 framme i Kalmar och solstrålen Älva väntade vid kajen! Vi sprang alla runt och jämförde hytter för att se vilka som fått den finaste, de i den nya förinredningen tog nog priset. Uppackningen började och avslutades inom kort då tålamodet tog slut och alla satte sig och väntade på middagen. Mätta och glada gick vi ut flockvis och ringde hem och sa hejdå. Mitt i allt gick larmet och den första brandövningen ägde rum. Vi rusade ut på däck och fick en grundlig genomgång på säkerhetsutrustningen. Dagen är snart slut och snart även kontakten med Sverige. Redan i kväll lägger vi loss och sätter kurs mot havet,

tack och hej leverpastej!



Personallogg:

Samtidigt som klassen steg upp på Skaftö i morse, passerade Älva Blå Jungfrun i Kalmarsund.



Frampå tidiga eftermiddagen kunde vi förtöja i Tullhamnen i Kalmar. Vid femtiden svängde äntligen våra elevers buss ut på kajen, och vårt efterlängtrade rendez-vous var ett faktum. Efter att alla installerat sig och ätit middag, kastade vi loss i skymningen och gled söderut i Kalmarsund. Eftersom vi ser ut att få fin vind på vår resa mot Kiel, ville jag inte nöta kaj en natt i onödan, utan hellre se till att vi får gott om tid att segla. Så i morgon efter frukost blir det praktisk undervisning i seglens hissande och skotning.

Klassens humör och förväntningar verkar vara på topp, så alla är inställda på att göra den här resan till en verklig höjdpunkt, även om den blir lite kortare än planerat. Att gå genom Kielkanalen är lite spännande, och att sedan besöka Texel, den västligaste av de Frisiska öarna, är en ny erfarenhet som vi ser fram emot. Följ med oss på resan, dag för dag, i dennalogg!

Sören, fartygets fruktade befälhavare