

Logg från Älva

Datum: 25/9

Elevloggare: Charlie

Personalloggare: Lena

Position: I hamn i Gosport

Väder: Soligt

Elevlogg:

Hej sholahopp alla goa och glada föräldrar!

Idag så har det varit den sista riktiga heldagen på den här seglingen. ☺

Dagen började med att ett brandalarm gick i maskinrummet. Alla utom de som sov i förliga inredningen var snabbt uppe på däck och redo att räknas in. Därefter gick några muttra och trötta elever mot frukosten, eftersom klockan ändå var sju.

Efter frukosten hade vi vårt dagliga möte om hur dagen var upplagd, och sedan kl 9 var dags för det "efterlängade" VHF provet. Provet höll på i drygt 2 timmar men det flesta vart klara tidigare.

Dagen fortsatte med packning av allt bagage och sedan storstädning av hela Älva. Städningen delades upp i vaktlagen och pågick under större del av eftermiddagen. Efter några timmars hårt arbete, svett och tårar så var vi äntligen klara.

När städningen var klar samlades vi alla i mässen, då vi skulle få reda på vårt resultat av VHF provet. De flesta verkade nöjda över deras resultat och gick glatt ut på stan. Vissa spenderade resten av dagen här i Gosport, och andra valde att ta färjan över till Portsmouth.

Som en extra speciell avslutningsmiddag så bjöd Sören alla på Fish n Chips i båten bredvid. Både maten och restaurangen var väldigt bra, och jag tror att alla var väldigt nöjda över vår sista måltid tillsammans.

Personallogg:

God kväll!

Sista kvällen på Älva för den här gången. Två nya hamnar har det blivit för mig under denna segling, Texel och Portsmouth. Alltid spännande med nya hamnar – särskilt spännande är hamnar med gamla historiska skepp för en lite nördig historielärare.

Denna dag har varit lång och arbetsam, framförallt för eleverna som har skrivit prov och storstädat båten. Nu är det snart läggdags. Imorgon ska vi hinna med resans absolut sista aktivitet, besök på U-båtsmuseum.

Sov gott!

Lena



I aktersalongen på Mary Mouse II, fyrskeppsrestaurangen där vi åt fish n´chips