

Logg från Älva

Datum: 2015-10-08

Elevloggare: Leo Forsberg

Personalloggare: Frida W

Position: 49° 48,51'N 004° 38,21'W

Segelsättning: Stor, fock och slagfock

Fart: 5-6 knop

Kurs: 245°

Beräknad ankomst till nästa hamn: måndag/tisdag

Planerat datum för att segla vidare: -

Väder: Sol, enstaka moln. Ca 10 °C varmt. Lugn sjö

Elevlogg:

"Kolla! Där borta! I svallvågorna i fören!" De upphetsade orden når mig och mitt städlag när vi sitter på däck klockan halv nio på morgonen för att skrubba rent fendrarna (gummibubblor man fäster vid sidan av båten när man ligger vid hamn för att undvika att båten skrapas mot hamnkajen, för er som inte är familjära med båtslang). Efter fem dagar i Cherbourgs allt annat än sanerade hamnvatten är de minst sagt i behov av en grundlig rengöring. Men vårt arbete avbryts abrupt av dessa exalterade rop, som kommer från ingenstans som en blix. Vi reser oss upp, slänger tvättsvamparna ifrån oss och rusar mot relingen.

I vattnet ser vi hur silvergråa, blanka ryggar dyker upp i vågorna. I grupper om tre eller fyra försvinner de utom synhåll under vattnet, bara för att dyka upp igen ett par meter bort igen. De karaktäristiska ryggfenorna går inte att missa.

Aldrig på denna resa har jag sett mina kamrater så exalterade. Genast samlas en grupp elever för att bevittna och fotografera de hoppande djuren. Besättningen ter sig dock lagom imponerade. De har nog fått sin beskärda del av delfinskådning under sina dagar till sjöss. Men de låter oss hållas. "låt landkrabborna ha sitt lilla roliga" kan jag nästan känna de tänka bortifrån styrhytten.

När delfinerna börjar röra sig bort från fartyget (de lär ha känt sig uttittade) så återgår livet på Älva till det normala. Vi fortsätter med våra vakt- och styrtjänster, för att sedan äta lunch; rester från gångna veckans delikatesser. Den värsta sjösjukan hade lagt sig under natten, så de flesta i klassen vågade sig in i mässen och ta del av festmåltiden. Därefter fortsatte vilandet inför vakttjänst, studerande och förtärande av godis och kaffe. Middagen bestod av en utsökt Chili con carne med ris och sallad. Dock blev middagen tillfälligt avbruten av ännu ett besök från våra delfinvänner, men det var bara uppskattat!

Allt som allt: en helt vanlig dag på Älva!

// Leo

Personallogg:

Med förra årets biskyaresa i bakhuvudet, då vädret var tämligen mer besvärligt, så var lättnaden stor att dagens väder vart så vackert som det varit.

Men jag, KockFrida, känner ändå att det är bättre att ta det säkra före det osäkra och inte ropa hej för ens en kommit över bukten, som man brukar säga.

För att säkra förmånligt väder resterande dagar över biskya så har vi idag offrat en bit skinka som hade legat i fysen och blivit kvar från Spanien. Havets gudar ska inte behöva gå hungriga. Under en högtidlig ceremoni så offrade vi en bit till Ran, Njord, Neptun och Poseidon. Detta dokumenterades med en film, men eftersom att vårt nätverk är ungefär lika snabbt som ett bättre begagnat modem från -98 så blir det bilder. Men ni kan säkert föreställa er hur högtidligt det var.

/KockFrida :-*

