

Logg från Älva

Datum: 7/10 2015

Elevloggare: Sofia Floxius Flodin

Personalloggare: Ellen Eriksson & Annika Moe

Position: 3 mil norr om *Cap de la Hague*

Segelsättning: Försegel, focken & storen

Fart: 6,5 knop

Kurs: 325

Beräknad ankomst till nästa hamn: 12 oktober, Vigo

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Växlande molnighet

Elevlogg:

Skepp och gung!

Idag är dagen många fruktat och många längtat efter dem senaste dagarna här i Cherbourg. Vi har nämligen seglat iväg till vågiga Biscaya. Dagen började som vanligt med god frukost och rent skepp. Igår fick vi bakläxa för att vi inte hade bra ordning på våra grejer, så efter morgonens städning blänker Älva rent. Så nu ska vi minsann hålla ordning!

Efter städningen jobbade vi i våra grupper med seglingsprojektet och mittredovisningen vi ska ha i Vigo, där även David och Arvid (lärarna) ansluter. Vi fick vår feedback för miniredovisningarna igår så idag ägnas tiden åt att jobba med att förbättra bland annat våra Power Points. Till lunch fick vi god korvstroganoff gjord av Niklas, Linda & Anna. När vi var mätta och glada, panik-sprang alla till den stora mataffären för att en sista gång bunkra upp med mumsiga onyttigheter.

Klockan 16:30 kom lotsen för att hjälpa oss ut från hamnen i Cherbourg. Det gick utmärkt att komma ut från hamnen och nu är vi äntligen ute på havet, på väg till Biscaya & Vigo! Vinden ligger på 4-5 Beaufort och vågorna är mellan 1-2 meter höga. Det är några få som blivit sjösjuka, men vi hjälps åt och försöker se till att alla har det så bra man kan ha det i en sån här "gungande" situation. Seglen gick snabbt att hissa, vi hissade förseglet, focken och storen för att få Älva att inte rulla så mycket.

Till middag lagade jag, Hanna och Emelie fiskgratäng som alla fick i sig, trots sjösjukan. Imorgon mår nog dem flesta bättre, då vi antagligen vant kroppen vid att Älva rullar tillsammans med vågorna. Nu taggar vi till Vigo och att vår mentor David och Arvid ansluter!

// Sofia FF



Fikapaus med nybakat från bageriet. (Alexandra, Niklas, Moa, Emma H, Fredrika)

Fikapaus med nybakat från



Mmmumms....



Niklas, Emelie & Sophia L

glada över att vi är på väg! (Team BRAVO)

Personallogg:

Så bär det äntligen iväg mot Vigo! För elevernas del med skräckblandad förtjusning, medan besättningen med nytilkomna styrman Karin ser fram emot att få röra sig på havet igen. Vi lärare velar mellan båda lägren, och hoppas att det blir som kapten Jan säger, lite vind att segla i, inte för mycket gamla vågor så det bara rullar lite. De flesta har laddat upp med sjösjukemedel av någon sort, och alla har bunkrat upp med franskt godis, choklad och läsk. Överlag borde sjösjukan, som blev en liten chock förra gången, vara betydligt mer hanterbar nu när vi vet hur det känns och vad vi ska tänka på. Vi är lite revanschlystna!

Under förmiddagen satt alla elever oerhört koncentrerat och efterarbetade sina projektredovisningar. Kvaliteten är hög, och teorier och sociologiska begrepp far i luften. De har börjat låna varandras litteratur, och de börjar faktiskt lära sig av varandras teorier och förklaringar. Som lärare tittar Annika och jag stolt på varandra och tycker att de makalöst fantastiska.

Efter lunch har eleverna spritt sig över Cherbourg för en sista landkänning. Disa, Rebecka, Emma GR och David (bland andra) har smaskat crêpes igen (mums!) och små påsar med macaroons går förbi till både höger och vänster. Samtidigt är det många som tränar ihärdigt (dock ej vi). Det är både löpning, boxing och work out, så vi blandar faktiskt onyttigt med nyttigt. Dessutom letar sig målarböcker för vuxna ombord, både superhjältar och djur färgläggs numera.

Vid tre var alla ombord, och efter lotsning ut från Cherbourg så är vi nu på väg för att runda Frankrikes västra spets, med satta segel. Det är en härlig känsla att få segla över havet in i solnedgången. Så nu ser vi fram emot Spanien!

Over and out,

Annika "Au revoir" Moe och Ellen "Buenos dias" Eriksson