

Logg från Älva

Datum: 2015-10-06

Loggskrivare elevlogg: Fredrika Fjellman Recarey

Loggskrivare besättning:

Position: Cherbourgs hamn

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräkna ankomst i nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: Onsdag 7/10

Väder: Sol och regn men varmt

Elevlogg:

Hejhej!

Idag var första dagen efter vaktlagsbytet, vilket nya byssan skötte galant med god mannagrynsgröt som inte var för salt. Kaptenen informerade om att vi kommer att lämna hamnen på onsdag eftermiddag och lärarna gav alla elever utgångsförbud fram till 16:00, vilket gav flera av oss klaustrofobiska känslor. Den här dagen skulle vara dedikerad till att utvärdera redovisningarna vi gjorde igår, få handledning av lärarna och arbeta med våra framtida redovisningar, som ska göras nästa måndag.

Nya Byssanlaget gjorde en "Lady och Lufsen"-inspirerad måltid av köttbullar (till de som äter kött, vi andra fick vegetariska bullar) med spaghetti i tomatsås. Idag började också jakten på kikärtan, en typ av bingo där en kikärta gömdes i en av köttbullarna. Vi var nära på att ge upp hoppet, men tillslut hittade kaptenen skatten.

Efter lunchen fortsatte det hårda arbetet och vi räknade tillsammans de sista minuterna innan 16:00 för att sedan springa till shoppingcentret för att köpa gummistövlar inför seglingen imorgon. Andra var kvar på båten och såg några franska elever motsvarande MB/MT hemma i Stocksund som utförde en säkerhetsövning med orangea säkerhetsdräkter och flotte bredvid vår kära Älva.

Middagen var lika lyckad som den andra maten. Rotfrukter i ugn med fläskkarré (och ärtbiffar till oss andra). Nu ska vi snart äta nybakade kanelbullar 😊

Au revoir från hela besättningen på Älva!



Besättningslogg:

Hej från ett regnigt Cherbourg, vi håller modet uppe men regnet försvårar arbetet för oss i besättningen här ombord då vi försöker få både primer och lack att torka ute på däck. Med några nya vantskruvar till stormasten känner vi oss nu redo för havet igen. Idag har vi också haft några säkerhetsövningar vilket vi så ofta har här ombord, idag övade vi "Man över bord, grundstötning och sjukvårdsfall".

Kapten Janne och Ribb-Robban har varit på promenad idag, först för att hämta lite filter till maskinerna ombord, lättare sagt än gjort då de möttes av ösregn, fransmän och hård vind, Spännande! Sedan försökte de betala lots och hamnavgifter som vi är skyldiga, vilket inte heller gick så bra då det bara tar emot kontanter här i Frankrike. Får göra ett nytt försök i morgon efter en visit till bankomaten.

Med tanke på den långa dagen vi har framför oss i morgon så är det nu dags att hoppa i bingen, även eleverna verkar ha förstått hur viktigt det är med god sömn här ombord och i allmänhet ute på sjön, det är redan för en stund sedan knäpptyst i båten (22h30')

God natt, Ribb-Robban och Rigg-Stefan



Besättningen redo för Biskaya-passagen!

(Kapten Jan, rigg-Stefan, ribb-Robban, maskin-Frida, jungman-Rudolf, kock-Frida, andre styrman Karin och förste styrman Sofia)