

# Logg från Älva

---

Datum: 2015-10-04

Elevloggare: Sophia Engdahl, LK13

Personalloggare: Frida

Position: Hamnen i Cherbourg

Segelsättning: Segel känns lite överflödigt i och med att vi står stilla.

Fart: Vi ligger på ett stabilt medelvärde på 0 knop/timmen.

Kurs: Mot mataffärerna i Cherbourg.

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Någon timme där solen kom på besök på förmiddagen, i övrigt lite småmulet men med ganska behaglig värme.

Skepp och hoj landkrabbor!

Idag är det alltså söndag, vilodagen och även om alla i LK13 inte är kristna har vi spenderat dagen i lugn och ro på båten. Imorgon väntar vår allra första redovisning sedan vi lämnade Sverige och samtliga elever har arbetat flitigt med att färdigställa sina arbeten för att briljera vid morgondagens lektion. Dagen började som vanligt med frukost och uppstigning vid 07:15 och med lite information från kapten som talade om för oss att morgondagens planerade färd mot Vigo antagligen kommer bli lite försenad på grund av en storm som fått för sig att härja vid Biscaya-bukten och hittills inte verkar ta någon hänsyn till att en segelnödig klass är på ingång (vi får se, hen kanske ändrar sig efter ytterligare förhandling). Efter frukost och städning begav sig några utav klassens medlemmar ut på staden i jakt på mat och baguetter, allt för att smälta in bland fransmännen som man inte allt för sällan kan se strosa runt på Cherbourgs gator med åtminstone fyra baguetter under var arm. Idag var alla butiker utom någon enstaka mataffär och några bagerier stängda och stadens befolkning verkade hålla sig inne och förbereda sig inför veckans utmaningar och vi i LK13 som i princip är rutinerade fransmän vid det här laget följde deras exempel och höll oss efter vår inhandling av nödvändigheter på båten. Efter några timmar av dedikerade studier var det dags för lunch varpå vi åter igen återvände till sociologins värld. Just när klassen nästan gått in i väggen efter allt pluggande fick vi besök av en liten fransk vän som kommit hela vägen från Cherbourgs havsbotten för att träffa oss: havskrabban Pierre. Efter mycket om och men och fram och tillbaka kom vi tack vare besättningens expertis fram till att vår vän Pierre tyvärr var relativt stendöd och han fick efter viss debatt kring om vi skulle placera honom under en slumpmässigt vald klasskamrats kudde trots allt finna sin väg tillbaka till havet för att fullborda sin eviga vila. Idag var det även vaktlagens sista dag på sina respektive positioner och för att fira bytet lagade byssan till en tre-rätters brakmåltid inspirerad av medelhavet och det är med mättad mage och ett leende på läpparna jag avslutar denna logg och hoppas att ni alla har det riktigt bra i Sverige (så bra man nu kan ha det med LK13 utanför landets

gränser). Vi saknar er allihop otroligt mycket och vet att ni saknar oss ändå lite till! Frankrike hälsar så hjärtligt till er och vi i LK13 sänder er våra allra varmaste kramar.

Med franska hälsningar

Sophia Engdahl, LK13



*Havskrabban Pierre*



*Baguetter framför fontänen.*



*Joakim som på inte helt korrekt engelska försöker kräva en längre baguette från en intet ont anande fransyska.*

Personallogg:

Hej allihopa,

Idag har besättningen varit fullt sysselsatta ute på däck med att knacka rost och måla, byta vantskruvar och knacka mer rost och måla.

Älva är ju en stålbåt och att knacka rost och måla är en väldigt stor del av våran vardag till kaj.

Det har också gjorts lite jobb nere i maskinrummet. Sjövattenfilter har blivit rensade och bränslefilter bytta så att allt ska vara i topp inför avgång.

Inför varje avgång så är det en hel del grejer som skall fixas och sjöstuvas. Besättningen går runt i hela båten och dubbelkollar att alla föremål som sitter löst eller på annat sätt kan röra på sig sitter fast ordentligt innan vi beger oss ut i gunget.

Men nu blev vi alla lite ledsna över att inte kunna bege oss ut på havet imorgon. Men vi är otroligt glada över att inte behöva åka ut och stå och stampa i motvind istället för att få segla. Både besättning och elever längtar efter att få segla lite. Och gärna segla mot lite varmare breddgrader ☺

Men istället får vi utforska Cherbourg på landbacken. Det finns ju väldigt många museum här i staden och förhoppningsvis kommer även besättningen iväg till något av dem( helst något marinmuseum; ) ).

Mvh F