

Logg från Älva

Datum: 2015-09-30

Elevloggare: Mimmi Benckert

Personalloggare: Annika Moe och Ellen Eriksson

Position: Hamnen i Gosport

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 1/10

Väder: Klart, varmt men blåsig

Elevlogg:

Idag var en lång och händelserik dag! Efter frukost och städning samlades vi i förmiddags vid färjeterminalen här i Gosport för en utflykt till Portsmouth, som är en liten hamnstad mittemot bukten vi har lagt till i. I Portsmouth finns universitet och en massa studenter, en stor och fin hamn och framförallt – ganska grym shopping. Dagens uppgift var att göra undersökningar till våra projektarbeten i sociologi och humsam (humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering), vilket vi gjorde genom att dela ut enkäter och intervjua förbipasserande. För min grupp, som består av Isabelle, Fanny och Mimmi D, flöt det på riktigt bra och vi var klara strax efter lunch! Det firade vi med att göra det vi alla väntat på den dagen; gå runt i de fantastiska butikerna.

Vid hamnen finns en stor outlet som vi påbörjade dagen vid, Gunwharf quays. Det är ett stort och luftigt shoppingområde med en supercharmig strandpromenad vid vattnet. Jag och Isabelle tappade snabbt bort våra kompanjoner och strosade runt i diverse butiker i jakt på det perfekta kapet. Höjdpunkten för egen del var när min telefon, något motvilligt, lydde min order om att ansluta sig till wifi. Ungdomar nuförtiden (i alla fall jag...) blir neurotiska av att inte ha tillgång till internet på två dygn. Eftersom klasskamrater kom och gick lite närsomhelst och varsomhelst i staden tappade jag så småningom bort Isabelle också och anslöt mig till Hedvig, vilket resulterade i en tur till stadskärnan med ännu fler butiker och en middag på en restaurang vid hamnen. Lyckligtvis innebar det också ett slut på jakten på det perfekta kapet, men jag tror att vi är många som har en gnagande oro över att åka på överviktsavgift på hemvägen – det här var ju bara första hamnen! Dagen har i alla fall bjudit på gott sällskap, god mat, tillskott i mjukisgarderoben (mjukiskläder är obligatoriskt ombord) och avslutas med filmvisning, som jag nu tänker ansluta mig till. Ett bra slut på vår sista dag i England. Skepp ohoj!



Personallogg:

Hej igen!

Medan Ellen och Jackie läser högt ur en roman för delar av klassen smyger jag mig till datorn för att återigen ge er en liten återblick på vår dag i Portsmouth. Dagen började med att Ellen och jag lyckades skapa en båtpendlarkö som ringlade ända ner till korsningen vid huvudgatan i Gosport genom att köpa 34 biljetter som alla skulle skrivas ut en och en av en virrig äldre herre. Betydligt bättre gick det för våra elever som även idag blev glatt överraskade hur positivt bemötta de blev här när de skulle utföra sina undersökningar. Det hade varit betydligt svårare att få folk att stanna och prata hemma i Sverige... Många glada och nöjda elever har återkommit med både enkäter och intervjuer, samt allt från vinterjackor till rävs-onesies.

Ellen och jag gick omkring en stund i centrum för att se om vi behövdes, vilket vi inte gjorde, sen satt vi huvuddelen av dagen och bedömde inlämningar medan vi sörplade Starbucks-kaffe. Ett besök på Primark hann vi med för att shoppa små hemligheter till de som blir 18-år under seglingen. Schhh!

Nu är dagens arbete nästan över, och bara lite planering inför skolbesöket i Cherbourg återstår. Morgondagen består (förhoppningsvis) av segling över engelska kanalen, det första riktiga seglingstillfället vi har. Vi hoppas på trevligt väder och god vind, vilket inte verkar vara omöjligt. Håll tummarna för oss!

Over and out,

Annika "Grande Cappucino" Moe och Ellen "Pumpkin Latte" Eriksson