

# Logg från Älva

---

Datum: 27/10 2015

Elevloggare: Alexandra Skyllberg

Personalloggare:

Position: Malaga

Segelsättning: Inte alls, alla äro väldigt vackert beslagna.

Fart: 0 km/ h men upp och ner med tidvattnet (1m)

Kurs: Fast.

Beräknad ankomst till nästa hamn: Nästa hamn blir Stocksunds hamn för Lk13 på måndag den 2/11 tillbaka i skolan men Älva blir kvar ett bra tag i Malaga.

Planerat datum för att segla vidare: Vet endast Älva

Väder: Regn med fåtal uppehåll

## Elevlogg:

Hola, som man säger här i Spanien!

Första morgonen i Malaga. Vi förväntade oss solsken men möttes av grå himmel men frukosten kl. 07.15 smakade lika bra ändå. Idag var det dags för de sista slutredovisningarna och för de sista tappra kämparna att nå mållinjen. De var jätteduktiga och klockan 11 kunde man höra glädjrop i hela båten.

Resten av dagen bestod av fritid och alla regntåliga vikingar gav sig ut på stan på jakt efter bra shopping. Alla förutom de som skulle putsa mässing kl. 13.00 i styrhytten. Kaptenen Janne kom, sorgligt nog, för sista gången med lapp över fler skyldiga som snart blev de nya mässingputsarna. Janne åker innan oss och lämnar oss redan i natt, ytterst oklart när dock. Någon i klassen föreslog kramcirkel som avsked.

För de som besökte staden Malaga möttes de av en väldigt fin och mysig stad. Alla var dock redan väldigt positivt inställda då man nu endast behöver gå 2 och 2 för att få lämna båten. I Centrum finns en stor shoppinggata med fina och nu välbesökta butiker. Även glasskioskerna är välbesökta. Stämningen är mysig och trots regnigt väder ser alla till att njuta så mycket som det går av de sista dagarna.

Nu på kvällen var det dags för sista bysslagets avslutningsmiddag. På morgonen informerades det om att middagen skulle ha tema teater och man skulle komma lite upklädd. När man senare anlände hem efter en dag på stan (för min del) möttes man av en inbjudan med instruktioner som

satt på hyttddörren. Alla fick i uppgift att spela roller och gästerna som skulle på middagen var istället för Lk13 nu folk som Kungen, Ellen Annikasson, Ernst, Steffe Soppåse och Gollum. Några mindre självklara roller var Marie Karlsson, Gunilla Dahlborg och grannen till vänster.

Under hela middagen var det god stämning och rolig underhållning med sådant som tal, serenader, och frierier. Stort grattis till bonden Conny och ryska Olga till deras förlovning. Mätta, belåtna och roade lämnade alla mässen efter en lyckad temamiddag. Även om alla är på gott humör så finns de vissa dystra miner då resan lider mot sitt slut. No offense mot er där hemma, ni äro saknade, men det är nu, efter allt arbete och illamående, som man riktigt uppskattar livet på Älva.

Nu när loggen skulle skrivas sattes det på stämningsmusik... lite väl högt som pulserade från högtalaren som är placerad över loggdatorn. Det blev även än dansuppvisning i Salongen. Det må ha uppkommit många distraktionsmoment här på Älva men nyfikenheten och koncentrationen sattes

verkligen på prov denna kväll.

(solen bestämde sig för att göra ett snabbt besök under seneftermiddagen. Här ses Moa och Freddy avnjuta hennes strålar på övre däck.)





(Inne i staden finns ett vackert pariserhjul som inte riktigt går att jämföra med London Eye men fint var det.)

### **Personallogg:**

Hej!

I slutredovisningarnas dyningar och i belåtenheten av matlagsavslutningsmiddagen författas i detta nu den sista loggen för vår del. Allt arbete eleverna lagt ner resulterade i mycket goda prestationer. Vidare har, som ovan loggare nämnt, båten fått ett upplyft av elever som putsat mässing. Respons har också givits till samtliga grupper gällande deras visade förmågor i sociologi, humsam och svenska. Regnet har slagit ner från skyn under dagen inledningsvis men därefter tittade solen blygt fram stundtals. Noterbart är också att skickliga skådespel kunde bevitnas under middagen då ett teatertema låg till grund. Vår kapten Jan tackade även han på fint och känsligt vis för resan tillsammans med Lk13 och besättning. Detta då han lämnar skeppet strax innan gryningen. Morgondagen väntar slutstädning och bättre väder. Och därefter en förhoppningsvis enastående avslutningsmiddag!

//Tack. David och Arvid