

Logg från Älva

Datum: 25 okt 2015

Elevloggare: Vendela Risendal

Personalloggare:

Position: På havet

Segelsättning: Stor, Fock, Slagfock

Fart: 5 knop

Kurs: Malaga

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon morgon

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Rusk och regn

Elevlogg:

Hejsan folket!

Seglen är hissade och vi motorseglar mot vår sista destination, Malaga. Jag tror att vi är flera som har börjat inse att resan lider mot sitt slut och vi har en del blandade känslor inför detta. Jag upplever att klassen är otroligt kluven av att längta hem och en ångest av att resan snart är slut.

Dagen har till stor del spenderats med att antingen färdigställa sin slutredovisning eller att presentera dem. Allt slit vi lagt ner på detta arbete visar sig nu en sista gång innan vi kan lämna det bakom oss. Stämningen är däremot lugn och vi har en trygghet i att vi kan vad vi gör, vi har gjort det förut. Idag var vår sista dag i Marocko och efter detta speciella kulturmöte så ska det bli skönt att komma till mer bekanta områden. Det har varit en unik upplevelse som har öppnat ögonen för hur olika det ser ut runt om i världen.

Dagens segelsättning gick bra och effektivt, vattnet är någorlunda lugnt och min sista sjövakt närmar sig. Ellen och Disa har sparkat ut Elsa ur byssan och står istället för kvällens bakning, förhoppningsvis lägger de undan en bit till oss som ska ut på vakt. Nu passerar Elle och lägger en kommentar om att idag har varit en bra dag och flera andra instämmer. Vi har hittat ett lugn och kvällens schema består av filmtittande, brädspel och musikquiz.

Hoppas livet rullar på för er hemma och att ni längtar en aning efter oss, för snart kommer vi. Nu ska jag ta på mig flytväst och bege mig ut på däck, önska mig lycka till. Filosofiska hälsningar önskar Vendela och LK13.

Personallogg:

Hej!

Till vatten med båt används varierande termer och begrepp. I folkmun nyttjas flitigt begreppet "sjö" när det logiskt sett väl kan argumenteras för termen "hav". För att exemplifiera: vi beger oss av till sjöss – men finner oss genast vara till havs. Hur gick det till? Till havs har man ju hört sjungas, men varför är det gamla Nordsjön som hoppar och svallar och inte Nordhavet? Vem har egentligen bestämt att det heter havssurra och inte sjösurra? Ibland känns livet till sjöss, eller havs, så oförutsägbart både gällande begreppsbenämningsbeslut och de vindar vi ger oss i kast med. Utöver dessa diskussioner som förbryllade och involverade elever, lärare och besättning har de första slutredovisningarna varit tydligare och grundade på ett större empiriskt underlag. Men vi arbetar vidare på vår empiri gällande det stora blå. De två grupper som har redovisat idag imponerade på oss med sina kunskaper i sociologi och vi ser fram emot fyra till imorgon. Prognoser har visat sig haft fel förut och med stor förhoppning ser vi fram emot att ducka de tre centimeter regn som sägs välkomna oss när vi angör Malaga. Kvällen avslutades med filmvisning, inte vilken film som helst, Casablanca. Vi säger adjö med ett citat från Humphrey Bogart och American School of Tangiers rektor: "This could be the beginning of a beautiful friendship"

Må nu gott, vi hörs väl av igen?

//Arvid och David