

# Logg från Älva

---

Datum: 22.10.2015

Elevloggare: Joakim Mutschlechner

Position: Smir

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 26.10.2015

Planerat datum för att segla vidare: 25.10.2015

Väder: 41 grader vid båten

## Elevlogg:

Skepp och hoj leverpastej! Kvar i sex i morse steg jag upp för att tillsammans med mitt vaktlag till laga den frukost som får folket här på båten att orka med alla intensiva dagar. Efter detta tog klassen farväl av Kock-Frida (har ingen aning om hennes efternamn men hon lagar god mat) ett hårt slag för oss alla... sedan begav oss vi med sovande steg mot bussen som skulle ta oss den 2 timmar långa resan till Chefchaoen. En pittoresk bergsby högt upp bland de marockanska bergen. Det som gör Chefchaoen extra speciellt är att alla husen är målade i blått, ALLA. Som vanligt stod en guide och väntade på oss. Men dagens guide var inte vem som helst, utan världens underbaraste Hamed, en mycket liten herre med karisma och humor av sällan skådat slag. Förutom att ge oss en saftig lektion i man bäst prutar med outtröttliga marockanska butiksägare så påminde han alla om att skänka glädje och kärlek till alla omkring oss. "Stay happy" som han när som kunde slänga ur sig. De flesta var nog glada resten av dagen. Efter en föreläsning i lite allt möjligt utom just själva byn, så fick vi fri tid för att handla, äta marockansk mat och njuta av tillvaron. Efter många förhandlingar med stenhårda försäljare så var det dags att bege sig tillbaka till båten, där besättningen för en gångs skull lagat mat, också jättegod! Efter maten så var det fri aktivitet vilket för många innebar raka vägen till närmaste internetcafé medan för vissa (jag) tog chansen och tränade, vad gör man inte för en snygg kropp?

## Personallogg:

Igår hade vi en fantastisk tre-rättersmiddag. Det hölls tal och delades ut priser, och jag vart helt rörd. Idag åkte våra elever på utflykt och vi hade kramkalas på kajen. Detta för att idag mönstrar jag, KockFrida, av denna skuta. Det känns vemodigt, då jag tycker väldigt mycket om denna klass. Vi har haft en otroligt rolig resa, med massa skratt i byssan och intressanta samtal. Jag är så glad att jag har fått lära känna dessa unga, smarta människor.

Tack LK13 för att ni är så awesome. Vi ses i Stockholm (Stockholm på västgötska)

/KockFrida <3

