

# Logg från Älva

---

Datum: 21 oktober 2015

Elevloggare: Niklas Mahne

Personalloggare:

Position: Smir, Marocko

Segelsättning: Nada

Fart: 0 knop 0 km/h

Kurs: Mot skuggan

Beräknad ankomst till nästa hamn: Nyss

Planerat datum för att segla vidare: Lördag 24 oktober 2015

Väder: Sol, väldigt varm

## Elevlogg:

Tjenare allihopa Niklas här.

Vi har idag anlänt till Smir! Woho, äntligen! Välkomstkommitteen här var nog den bästa man kunde hoppats på när vi hittade en kamel på kajen som hälsade oss välkomna till Afrika.

Här är det olidligt varmt! Det blir extra jobbigt då man måste ha kläder på sig som täcker knäna och axlarna. Man får inte heller gå iland i mindre grupper än 5 och dessutom måste dessa grupper bestå av minst en kille/man. Gissar jag och mina 4 andra manliga klasskamrater kommer bli extra populära ett tag nu. "Kom, vi vill gå och leta bra Wifi".

Även om komma till land är skönt för att de slutar gunga är det inte bara frid och fröjd. De börjar med att den underbara städningen. Rent skepp är det som gäller och allting ska städas. De sköna är att det luktar väldigt gott efteråt! Men helst skulle vi nog alla bara hoppa iland och utforska området, i grupper om minst fem såklart.

Idag tog vi ner de segel som var uppe och som vanligt när de var dags för det kom det delfiner och hälsade på. Denna gång var det även valar som sprutade i närheten. När vi precis skulle bli klara med seglen upptäckte jag en utmattad fågel liggandes på däck bredvid mig. Vi trodde fågeln dött men den lilla fightern hade inte kastat in handduken ännu! Vi tog hand om fågeln, som vi döpt till Roger, och gav honom lite mat. Han kollade bara på maten och flaxade sen iväg. Vi hoppas han klarade resan över till fastland.

Ikväll var även sista kvällen för denna veckas byssalag och även vår kära kock-Fridas sista kväll också. Detta firades såklart med en galakväll med god mat och underbart umgänge. Under kvällen var det nomineringar så som "Älvas hjälte" och "Älvas älva", dessutom blev det en del dancebattles.

Som tidigare nämnt är det kockan Fridas sista dag idag och som den sista lyckosamma personen som får skriva när hon är här vill jag passa på att tacka för den goda maten och det underbara sällskap du bjudit oss på. Vi är minst lika ledsna som du är över att du ska lämna oss imorgon och vi önskar dig alla en trevlig resa hem och stort lycka till på högskoleprovet!

I natt på vakten (natten mellan tisdag och onsdag) lärde jag mig även något. Retas aldrig med den som överstyrman. Efter att ha sjungit en låt för att få den att fastna i hennes hjärna blev jag bestraffad med att lyssna på en låt 10 gånger om, nu är det allt jag sjungit på hela dagen. I'm going back to the Philippines...



Fågeln Roger strax efter han visade livstecken igen.



Marocko och Afrikas underbara välkomstkommitté.

## Personallogg:

Hej, igen!

Idag skulle det hända, havet skulle stillas, och vi skulle nå land. Gungandet – hör och häpna – hade gett med sig redan igår kväll. Troligen blev vi bönhörda och tacosen kunde inmundigas skakfritt och utan mankemang. I lugnets tecken fortsatte denna underbara dag genom Gibraltar sund och vidare in till hamnen i Marocko. Eleverna städade båten som om det inte fanns någon morgondag, då finmiddag väntade – ja, just det – det vankades nämligen gala-middag. Flanksteken som serverades som huvudrätt kommer leva vidare inom oss, en lång tid framöver. Elever och vi har också under dagen, då innan middagen, vandrat längs en trivsamt strand vid medelhavets rand. Nu en blixervisit i stor förhoppning för att kunna – mot alla odds – få se vårt Malmö spela. Heja!

Strandkramar, David och Arvid