

Logg från Älva

Elevlogg:

Datum: 20 oktober 2015

Loggskrivare elevlogg: Moa Lundqvist

Loggskrivare lärare/besättningslogg: Frida

Position: Havet

Segelsättning: -

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder:

Hajdi på dig!

Dagen började som vanligt med fiberrik grötfrukost ett gungande blå och oro inför dagens "julklappsöppning" (kvarglömda saker som återfås från kapten i utbyte mot att putsa mässing). Bättre lycka nästa gång hälsar jag till alla drabbade.

Med mat i magen och ett skrubbat däck sattes den första rundan av avsnittsredovisningar igång. Vi hade denna gång chans att välja ut en mindre bra del av mittredovisningen för att sedan kunna förbättra just den delen. Jag hoppas och tror att alla blev nöjda med sitt framträdande som var den sista redovisningen innan slutredovisningen.

I morgon planeras vi nå destination Smir vilket glädjer många sjösjuka elever och lärare, inte minst lärar David som under största delen av dagen har idisslat minst 20g Calma. Trots i snitt tre och en halv, upp till sex meters stora vågor och en byssa varmare än en bastu, till vår finska kaptens förtjusning, blev lunchen serverad som vanligt av klassens tappra kockar. Wok stod på menyn och efter ytligare två timmars redovisningar och fyra timmars sömns så var det dags för en efterlängtd taco. Dagen avslutades som vanligt med film då Mulan fick uppmärksamhet av större delen av klassen.

Till sist. Att slungas fram och tillbaka av naturens krafter i all ära men de flesta glädjs med tanken av vad Marocko har att erbjuda. Fastland, granatäpplen, värme, kameler och orientaliska löss är vad som väntar klass LK13.

Haj det!

Moa Lundqvist

Personallogg:

Hej på er allihopa,

Några dagar på sjön och de flesta verkar längta efter land, även vi i besättningen längtar efter en promenad till glasståndet.

Våra timmar ombord är uppdelade i vakter och sedan hjälps vi åt utöver det om det behövs. Vi har vakt i fyra timmar sen frivakt i åtta timmar osv. ofta är vi uppe utöver våran vakt och t.ex. sätter segel eller lagar en toalett som gått sönder. Ombord får vi klara oss själva och då är det bra att ha en besättning som kan lite av varje och inte bara segla.

Detta betyder också att vi städar båten invändigt varje dag och inte tillåter att det ligger saker överallt, detta både för att hålla rent och av säkerhetskäl skall inte saker ligga på durken och hindra nödutgångar osv och för att elevernas personliga prylar inte ska gå sönder. Många gånger under en nattvakt går man igenom våran salong och mäss och hittar kläder, skor, datorer etc. då räddar man dem från att kastas i durken av vågorna och sedan får eleverna tillbaka sina föremål emot att de putsar lite mässing. Älva är vårt andra hem och vi bryr oss mycket om denna skumpiga skuta. 😊

Idag har vi skumpat runt med seglen uppe för att stabilisera båten, ute på det stora blå. Få elever har visat sig uppe på däck men några har kommit upp för at få lite frisk luft och fundera över havets djup.

Även om man längtar iland ibland så finns det alltid en stor frihetskänsla när man är ute på havet och blickar ut över det stora blå.

Men nu ska vi mysa ihop med en film och lite popcorn.

Mvh Frida