

Logg från Älva

Datum: 19/10-2015

Elevloggare: Sophia Lundin

Personalloggare:

Position: Någonstans utanför Portugals kust

Segelsättning: Storen och Focken

Fart: 4/5 knop

Kurs: Mot mataffärerna i marocko

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/10-2015

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Moln, regn, sol, repeat

Elevlogg:

Hej alla där hemma, idag är det jag Sophia som skriver denna logg,

För att sammanfatta denna dag så skulle jag villan använda mig av klassens kära hashtag som vi använder oss av, Jag ser någonting blått. Då detta är det ända som utsikten har bestått av. Hav, hav och mera hav.

En spännande upplevelse som uppkom under dagens gång var då man kunde skymta våra kära göteborgare i horisonten, båten Gunilla som även dem har en skolklass på plats. Efter ett tag försvann dock våra kompisar då Älva var lite snabbare. Tävlingsinriktad som jag e hände det ofta att man kollade sig över axeln för att se om de hade kommit ikapp, men icke sa Nicke.

Dagen fortsatte med att tre av seglen kom upp, focken, stagfocken samt storen samtidigt som några delfiner dök upp vid sidan av båten, väldigt uppskattat. Kursen idag har nog aldrig varit densamma eftersom att vindarna har haft en tendens att ändra sig. De höga vågorna som har kommit och gått under dagen har uppskattats på väldigt många olika sätt. Medan några av oss elever stod längst fram på bogspröt och väntade på att bli översköljda låg några andra i soffan och tog det lugnt. Glada men trötta på vågorna hoppas vi sporadiskt på att Marocko snart nås.

Hoppas ni alla har det bra där hemma, ses om ca 1 vecka!



Personallogg:

Hej hej!

Efter en gungig natt vaknade vi upp till ett något mindre gungig morgon. Gungandet fortsatte att växla mellan mer gungigt och något mindre gungigt under dagen som fortlöpte. Trots dessa omständigheter lyckades Byssan tillaga god lunch i form av bananklassikern Flygande Jacob. Detta toppades av skink- och broccolipajer till kvällningen. I studieväg kämpar även eleverna på då morgonen bjuder in till avsnittsredovisningar – vilket betyder ett tillfälle att välja ut ett del av arbetet att presentera och få feedback på. Vi närmar oss med glädje Afrika – och tar sikte på att passera Gibraltar imorgon kväll.

Vänligen, David och Arvid