

Logg från Älva

Datum: 2015-10-18

Elevloggare: Elina Lundblad

Personalloggare:

Position: 38°29.28'N 09°32.19'W

Segelsättning: inget segel är uppe

Fart: 6.2kn

Kurs: Marocko - Smir

Beräknad ankomst till nästa hamn: om typ 4-5 dagar...

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Blåsigt, mulet, halvt soligt och lite regnskurar

Elevlogg:

Hejsan alla ni där hemma som läser! ÄNTLIGEN är det min tur att skriva logg.

Det märks att vår resa börjar röra sig långsamt mot ett slut, vilket är SUPERTRÅKIGT ☺, så trots det började dagen som vanligt: gå upp 07h15' för att äta frukost, 8h45' pratade kapten sedan var det den dagliga städningen och efter det började det gunga lite... Litet gung övergick till mycket gung och mycket gung övergick till brutalt mycket gung. Jag som har turen med mig på den här seglingen blev inte sjösjuk men det var ett par stycken som blev det och dem var det synd om.

Men när man inte är sjösjuk är det faktiskt ganska kul att det gungar, hela båten blir som en hinderbana blandat med lustiga huset på Grönalund. Uppe på däck får man kämpa för att inte ramla om kull och nere i båten får man kämpa för att inte halka, ramla eller slå till en dörr eller så. Det kanske låter ganska jobbigt men det är faktiskt väldigt kul!

Idag har vi även pluggat på flitigt och med hjälp från våra lärare, Arvid och David, så är alla i fas med arbetet vilket känns skönt!

Det sista som hände idag var att det bjöds på fika, kärleksmums/mockarutor/snoddas eller vad det nu kallas av mig och Elsa vilket var väldigt uppskattat från både besättning och LK13.

Det är i stort sätt det ända som har hänt idag, äta, städa, plugga, äta, försöka hålla balansen, äta plugga. Det kanske låter tråkigt men så fort man har lite fritid så kan man gå upp på däck och läsa en bok när det är sol eller lösa ett korsord eller två. DET är ganska lyxigt. ;)

Hoppas alla har det bra och att vädret är lika fint som vi har haft det hittills, annars kommer vi hem snart och tar med oss det fina vädret! Nu flyter vi vidare till Marocko...

Personallogg:

Hej, Ribb-Robban och Rigg-Stefan här igen. I två nätter har vi sökt skydd från stormen i en liten vik utanför Portugal, anledningen är för att undvika de allra kraftigaste vindarna och höga sjön som nu råder ute på haven. Att lågtrycken löser av varandra här nere så pass ofta så här års är vanligt och det ofta väldigt kraftiga byar som drar förbi. När vi vaknade i morse så hade stormen lagt sig och vi hittade en liten lucka mellan lågtrycken som gjorde att vi efter frukost tog beslutet att lätta ankar och sätta kurs söderut mot Afrika igen. Efter det hårda vädret igår som resulterade i att vi draggade runt i viken gjorde att ankaret hade trasslat in sig i ett stort fiskenät. Fiskenäten kan vara lite jobbiga ibland då de lätt fastnar i propellern, så det var tur att jag och Robban som tog upp ankaret fort fick syn på det lömska nätet och snabbt kunde klättra ner längs skrovet och hugga loss det. Robban stuvade kättingen fint i boxen så nu kan det gunga bäst det vill utan att kättingen trasslar sig där nere.

Just nu tuggar vi på för maskin för att komma på rätt sida av lågtrycket som just passerat och förhoppningsvis få in vindarna rätt imorgon bitti så vi kan sätta segel igen.

Guninga hälsningar från Robban och Stefan.