

Logg från Älva

Datum: 2015-10-15

Elevloggare: Elle Johnson

Personalloggare:

Position: Strax utanför Vigos hamn

Segelsättning: Nej, pga noll vind

Fart: Inte så värst snabbt

Kurs: Smir, Marocko

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22/10

Planerat datum för att segla vidare: ...

Väder: Sol hela dagen och en del rosiga kinder. 20 grader ish.

Elevlogg:

Hejsan till alla er som följer vår lilla logg hemma från Sverige!

Idag har det blivit min tur att skriva logg och jag kan säga att jag har en hel del att berätta, det har varit en mycket händelserik och inspirerande dag.

Klockan 7.15 började frukosten som den alltid gör. Idag var det äggfrukost, min personliga favorit. På kaptenens dagliga morgonmöte informerade han oss om att vi ännu inte fått ok att åka till Marocko, men att vi förhoppningsvis skulle ha ett möte klockan 13.00 med ett klart besked.

Efter frukosten var det dags för den vanliga städrutinen och när klockan slagit 9.00 började de sista mittredovisningarna. Min grupp fick äran att kickstarta dagen med vår redovisning om identitet. Det var så skönt att få det överstökad eftersom vi tragglat med denna redovisning i så många timmar.

Det som är så intressant med vårt projekt är att följa utvecklingen av allas redovisningar. Till er som inte vet så har vi haft tre redovisningar sedan vi började med projektet och jag tror att alla kan instämma att vi för varje dag som går, lär oss mer och mer om sociologi och om våra specialiserade ämnen.

Strax innan lunchen fick vi finbesök. Det var nämligen så att Mike Guidetti, pappa till fotbollsspelaren John Guidetti, kom till båten för att prata om motivation. Mike berättade att John alltid har varit väldigt målmedveten och haft en stark drivkraft under hela sitt liv. Han uppmanade oss att aldrig sluta tro på oss själva oavsett hur omständigheterna ser ut

och hur svårt vi må tro att det är. 13.00 tog Janne ordet och berättade att nästa destination följer enligt plan. Vi ska till SMIR, MAROCKO! (!!!).

Några redovisningar och lite hetsbunkring av godis senare närmade sig klockan 15. Mitt i redovisningen ringer telefonen och Mike berättar att han har en liten överraskning. Vi går ut på kajen och där står självaste John Guidetti. Som en svärm av bin dras till honung samlades vi kring John för att få ställa lite frågor om liv.

”Det tar timmar och energi för att bli bra på något i livet, men fortsatt trots allt. Ni kan aldrig veta hur nära ni är och mållinjen skulle kunna vara precis runt hörnet.” Detta sa John, sittandes på landgången framför oss. Jag tror att vi alla blev inspirerade att nå våra mål och försöka uppfylla våra drömmar.

Mot Afrika! Nu väntar 6 dygn på havet och vi ska ta vara på varje minut.

Personallogg:

Hej hej!

Förmiddagen startade med solsken IGEN, i det annars ständigt nederbördsrika Vigo. Havregrynsgröt tillsammans med fruktsallad bidrog till god grund inför ett annorlunda eftermiddagsmöte. Klockan nio noll noll avfyrades den första av de sista fyra mittredovisningarna klassen hade kvar. Kvaliteten imponerade även denna dag. Och vilka opponenter det var! Det annorlunda eftermiddagsmötet vi fick ta del av är förstås, som nämnt ovan, mötet med John Guidetti. Hans far Mike Guidetti, tillika agent, pratade om vikten att tro på sig själv och hur god beslutsamhet kunde kopplas ihop med framgång. Detta toppades såklart av att John Guidetti i egen hög person kom och gästade båten strax innan avfärd. Elever blev nästan lika star struck som lärarna 😊 Efter kort gjord reflektion var det bästa med besöket att båda familjemedlemmarna pratade om motivation som alla, även de ickesportintresserade, kunde relatera till. Men kanske gladast av alla kommer lill-Arvid, nämligen dottern Embla, bli då John signerade en nyköpt Vigomatchtröja. I detta nu sitter elever nöjda och nedgosade i soffan och avnjuter film i dyningarna av redovisningstillfällena. Noterbart är också att vi börjat fara söder ut – mot Marocko!

Havet är för stunden stilla, men är det lugnet före stormen?

Sjömanskramar från Arvid och David

