

Datum: 13 oktober 2015

Loggskrivare elevlogg: Emelie Hörnqvist

Loggskrivare lärare/besättningslogg: Arvid och David

Position: Vigo

Segelsättning: -

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder:

Tjabba tjena hallå!

Om denna dag på Älva skulle konverteras till en ljuv melodi skulle den garanterat, utan någon som helst tvekan, bli "Oh, vilken härlig dag" av vår käre vän Ted G. Glädjen sprudlade likt aldrig förr när vi igår fickparkerade här i hamnen i soliga Vigo, och den glädjen och energin hänger kvar i luften även idag. Morgonen började som vanligt på topp med dunderfrukost och en kort dagsrapport av vår käre kapten Janne.

Eftersom vi igår kväll fick tillskott i lärarstaben och nu har alla fyra seglande lärare ombord passar vi på att göra en så kallad "Mittredovisning" där vi redovisar det vi hittills har gjort inom våra projekt vi håller på med under resan. Tro det eller ej men de känns riktigt skoj att det man jobbat med nästintill varje dag sedan skolan började i augusti äntligen börjar få lite färg och form och sakta men säkert börjar se ljuset.

Som om inte denna dag var tillräckligt fullspäckad var det ikväll även dags för den veckliga temamiddagen som sker när det är dags att byta vaktlagsområden. Vi alla fraktades till Hawaii för en kväll och tillsammans med underbar hula-hula-mat och konstant asgarv håller nog många med mig när jag säger att denna kväll var den roligaste hittills här på Älva.

Imorgon säger vi farväl till våra kära lärare Ellen och Annika som nu tar sitt pick och pack och drar sig tillbaka till Stocksunds hamn för att istället se fram emot den resterande resan i sällskap med glädjespridande galenpannorna David och Arvid.

Nu ska jag dra mig tillbaka till byssan (köket för er landkrabbor som har noll koll på sjöspråket) och diska klart efter middagens bravader samtidigt som jag nynnar slutet på "Oh, vilken härlig dag" och sedan somnar med ett leende på läpparna.

God natt <3<3<3<3<3<3

Hej!

I ett, för en gångs skull, soligt Vigo vaknade vi upp till en ljuvlig Älva-frukost åter igen efter 1 års saknad. Första natten ombord är avklarad och idag kastades vi in i hetluften omgående då vi tog del av goda mittredovisningar. Spännande ämnen inom sociologins tecken avhandlades. Som kraftpåfyllning mellan detta fungerade lunchbuffén utmärkt. Vidare fortsatte dagen med överlämningar där goda elevunderlag från äventyret hittills har bytt händer. Därefter startade en jakt på pimiento de padron och jamon iberico. Klockan 19:00 serverades vansinnigt god Hawaii-buffé, med hemliga uppdrag vilket resulterade i god stämning och många skratt. Folk ställde sig upp på löpande band och sjöng visor, berättade långa rövarhistorier och dansade dåligt. Avslutningen var magnifik där vi färskingar skickades iväg på en skattjakt som resulterade i höghöjdsklättring där insatsen var våra liv och priset var LK13-seglingströjor. Det är kul att vara här!

Arvid och David