

Logg från Älva

Datum: 11 oktober 2015

Elevloggare: Emma Hind

Personalloggare:

Position: Vi ser blått.

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder:

Elevlogg:

Söndag. Sista dagen på veckan. En vecka som innefattat allt från Carrefour, en motsvarighet till Sveriges Ica Maxi, till Älva-nyfikna delfiner som glatt hoppat och simmat med oss både natt och dag.

Sista dagen Biscaya seglingen. Vi började den fruktade Biscaya seglingen under denna vecka. En segling som visade sig vara mildare för majoriteten av eleverna än den vi gjorde i Engelska kanalen. Vågorna är längre, mjukare och får man chans att blunda en stund vaggas man snart till sömns.

Sista dagen innan mittredovisningarna. Vi har pluggat, rättat, filat, slipat, suckat och skrattat fram och tillbaka i flera dagar. Ändå är vi inte klara. Kommer man in från däck, känner man stressen och pressen tätt i luften. Vi har önskat en fläkt för att lätta på trycket men tydligen är gungandet ett problem. Fläkten kommer inte stå kvar.

Sista dagen innan nästa lärarpar påbörjar seglingen. Tanken är att vi kommer fram till Vigo imorgon och där hoppar lärarna David och Arvid på. När de kommer på däck börjar nedräkningen för redovisningarna och avvinkandet av nuvarande lärarpar Ellen och Annika.

Jag väljer att avsluta loggen med att påpeka att morgondagen är en måndag. Första dagen på veckan. En dag som kommer fyllas med nya upplevelser. En dag som börjas idag. Det är första gången jag skriver en logg. Så tack för att ni tittat förbi och läst om livet på Älva.

Många kramar från oss alla till er alla,

Emma

Personallogg:

Hej landkrabbor!

I kväll visar vi filmen "The Way", som ska inspirera och förbereda inför onsdagen utflykt till Santiago de Compostela. Alla elever förutom vakten har myst ihop sig i salongen trots en stark önskan att få förbereda sig mer inför mittredovisningen i morgon. Vi försöker få dem att ta det lugnt och njuta av filmen istället, då vi vet att de redan har jobbat tillräckligt för bra bedömning. Något ska de ju ha att göra under resterande resa då de får flera möjligheter att utveckla sin redovisning med hjälp av Arvid och David.

Idag har det regnat hela dagen. Luftfuktigheten i salongen är hög och hytterna fyllda av fuktiga regnkläder på tork. Vi har sen ett dygn tillbaka fått två tufsiga fripassagerare, två gulaktiga minisparvar av okänd art, som lyckats rädda sig från att drunkna när de flugit vilse och orken tagit slut. Vi erbjuder regnvatten, brödsbulor och solrosfrön samt fri lejd till Spaniens kust.

Idag är troligtvis sista loggen från oss. På onsdag flyger vi hem igen. Denna segling har gett oss underbara tysta seglingsdygn utan ljud från motorerna, bara vågplask och rofyllt knakande från trossar.

Vi tackar för att vi fick låna era ungdomar och dela denna upplevelse med dem och önskar dem en fortsatt kul resa med vår fina besättning och nya lärare.

Over and out

Ellen "Humble" Eriksson och Annika "Dumle" Moe