

Logg från Älva

Datum: 9/6-15

Elevloggare: Jakobo & Adriano

Personalloggare: Frida Wigur

Position: Norra Idskär

Segelsättning: Flaggor i olika färger

Beräknad ankomst till nästa hamn: Stocksund Kl
12.30

Väder: Sommar & Sol

Elevlogg:

Den Stora Städdagen

Som vanligt steg våra hjältar upp i svinottan för att förtära frukost. Efter förbaskat goda men fattiga riddare i stora lass skulle skeppet Älva bli renare än någonsin. När Sören haft sitt vanliga morgontal, var det dags att skrida till verket. Med slang och skrubb i högsta hugg borstade man bort vart enda dugg. Rent skulle det bli den saken var säker

På taket stod jag med mitt lag ett tag, mer bestämt en hel lång dag. Jobbet kändes hårt ibland, men det ser bra ut nu i efterhand. Till lunch vankades en pastarätt, och suget för att städa kom tillbaka direkt. Under lunchen diskuterade vi resan som var. De flesta hittade något som var bra och något som kunde bli mer bra. Med nya krafter ut igen utan ro tills klockan slog tre. Två pojkar hade varit i farten och bjöd på fika till alla tappra krigare. Rullade tårtor serverades med stil vilket gav dagen en ny profil. Efter pausen ut igen och skrubba däck tills klockan slog fem.

På kvällen var båten äntligen ren och fin, till och med tom på alla glin. Nu samlades vi längs ett långbord för med mat, folk kom till platsen utan tjat. Grillen glödde och köttet blev hett och i nästa stund var magen mätt. Efter middag var skaran trött, ändå lekte vi tills folk ville sova sött. Nu sitter jag här mitt på natten igen, imorgon åker vi faktiskt hem. På båten vi vilar en sista natt. Slutet på en resa med många skratt.



Himlen är blå och havet likaså - Från oss alla till er alla - Hejdå



Personallogg:

Vilken Herrejössesdag det har varit. För mig så började den strax innan kl 06.00, då jag klev upp för att steka fattiga riddare till frulle. Jag har nämligen lovat vår överstyrman Sofia detta i en och en halv månads tid. Ja, vissa av oss har varit här ett tag nu. Jag mönstrade på Älva på Teneriffa den 3e april och nu är vi här. Sista kvällen, stunden man längtat så efter att den ska komma och nu när den väl är här så blir man ändå melankolisk och lite vemodig. Jag tror det ändå är ett gott tecken, ett tecken på att man trivs. För det har jag verkligen gjort. Ibland så, under en lång törn, så kan man ibland känna sig lite less på eländet, när hemlängtan och tröttheten kommer krypande. Denna segling har inte varit ett undantag, men de här goa människorna har alltid fått mig på bättre tankar. Tack fina MB13b för att ni har gjort min segling så bra. Ser fram emot en till med er nästa år.

KockFrida

Fick en vacker kockmössa i Uddevalla :D

