

Logg från Älva

Datum: Fredag 29/5-2015

Elevloggare: Oskar Malmborg

Personalloggare: Sören

Position: Förtöjda i Hirtshals hamn

Segelsättning: nej

Fart: 0

Kurs: Ingen

Planerat datum för att segla vidare: lördag kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil söndag morgon

Väder: Molnigt med glimtar av sol och enstaka regnskurar.

Elevlogg:

Hej, hoppсан hejsan, tjo, tjat och tjim! Jag tror jag tänker skriva den här loggen på rim.

Vi vaknade på morgonen med båten i hårt gung. Det var svårt att gå upp när sömnen än låg tung.

Frukostmackorna flög som vantar på bordet. Kvart i åtta var det dags för Sören att ta ordet.

Det han sa gav vårt lugna te-sörpel ett tvärt stopp. Att vår älskade kompis fått en dörr i sin knopp.

Med ambulanshelikopter från båten hon for. Kapten fick oss lugna trots att oron först var stor.

Och mycket riktigt kom flickan tillbaka sen på dagen. Med bara lite huvudont, trött och illamående i magen.

Klockan åtta var det städning, bort med varje korn av damm. Vi måste vara fina när vi kommer till Hirtshals hamn.

Efter många drag i båd tamp och tross, låg Älva vid kaj utan chans att ta sig loss.

Spenatsoppa med ägg var det käk byssan kirra. Efter lunchen lite tid att dra ut på stan och virra.

Prick klockan tretton börja dagens lektioner. Som förflöt till sexton-tretti utan vidare fasoner.

Ytterligare en snabbis bort ifrån båten. Alla köpte på sig godis och danska bråten.

Ännu en gång hade byssan levererat! Halv sex stod på bordet moussaka serverat.

Elever och besättning skyfflade i sig med god aptit. Att köpa snask och gå och reka är ett härligt slit.

Äh. Vi tar en tur till! Upp på land och köpa glass. Med guf och flödebollar, allt i stora lass.

Jag tror det börjar kvällas, nu sitter vi på Älva. Chipspåsarna passas runt, de är för stora för att ätas själva.

Efter lite mer mypsyp, spel och skoj är det dags att krypa ner i sin varma, sköna koj.

Imorgon blir det studiebesök. Vart då? Det kan man undra! Ni får vänta i ett dygn, jag är själv inte helt hundra.

Nu somnar vi till skrik från mås, skarv och trut. Och som Jakob sa; Hej då, jag signar ut!

Mvh. Osk-pirat



ett glatt gäng med glassarna i högsta hugg



På väg tillbaka till Älva från ett av alla besök i staden

Personallogg:

Svårt att leva upp till Oskars lyriska nivå, detta blir ett mer prosaiskt inlägg.

Vi har haft en ganska frisk segling från Esbjerg, med en del sjögång under natten. Och då var olyckan framme, en av eleverna fick en smäll i huvudet av en dörr. Hon visade inga allvarigare symptom, men i det läget är vår rutin att direkt ta kontakt med Radio Medical på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. De tyckte att vi för säkerhets skull borde evakuera eleven till sjukhus för kontroll. Så en halvtimme senare hoverade en stor räddningshelikopter ovanför Älva. En ytbärgare kom ner, pratade lite med vår elev och försäkrade sig om att det inte fanns några nackskador eller liknande. Sedan



krokade han i, tog henne i famnen och for till himlen. (Ja, det var faktiskt en lite biblisk dimension i den synen.) Helikoptern meddelade att de skulle flyga till Ålborgs sjukhus.

Ett par timmar senare, precis när vi förtöjt i Hirtshals, fick vi veta att vår kära elev bara hade fått en lindrig hjärnskakning, och att man skulle skjutsa henne tillbaka till båten. Så allt slutade lyckligt. Stort tack till dansk räddningstjänst och sjukvård för en snabb insats. Och självklart ser vi över våra rutiner för att så långt som möjligt förhindra att detta händer igen.

Hirtshals är en livlig fiskehamn med allt från små enmans-fiskebåtar till jättelika trålare. Samhället är ganska litet, men står med norra Europas största akvarium. Det är

främsta anledningen till att vi gör ett stopp här. Så i morgon blir det guidad visning av Nordsjöakvariet, och sedan sätter vi segel igen för att gå till Lysekil över natten. Bara 65 sjömil till Sveriges kust, som Älva lämnade bakom sig i början av september.

Hälsningar från kapten Sören