

Logg från Älva

Datum: 25 maj 2015

Elevloggare: jenny

Personalloggare: Frida Wigur

Position: Väster om Sylt

Segelsättning: Mesan, stor, foc, stagfoc, inre klyvare, yttre klyvare, jagare

Fart: 4,5 kn

Kurs: 360

Beräknad ankomst till nästa hamn: Esbjerg 26/5 kl 12.00

Väder: Mulet och kallt

Elevlogg:

Hejsan hoppsan alla!

Just nu är vi på väg ifrån Helgoland, vilket jag tror stor del av klassen tycker är skönt, eftersom det enda som finns här är fåglar. Idag har vi varit ute på äventyr måtro! Salsafari var vad som stod på schemat idag, och kl. 9.30 begav vi oss ifrån Älva och mot ön Dune. Vi behövde inte vänta särskilt länge på sälarna, efter bara 10 minuter såg vi en hel koloni som låg och solade sig på stranden, och vår marinbiolog Jan satte genast igång med att lära oss allt om sälar. Vi fick lära oss skillnaden mellan olika arter och fick en förklaring utav beteendet "sneaky fucker" som faktiskt är en riktig biologisk term. Jag skojar inte, det heter faktiskt så. Men eftersom det blev aningen kallt efter några timmar på den blåsiga stranden så började vi gå runt ön för att se vad den mer hade att erbjuda. 1:a stenplockare Linnea upptäckte till sin förtjusning att ön praktiskt taget var en skattkista med stenar i alla olika färger och former. Folk plockade sten som om det var godis från Ellinors hemliga gottgömma, och klassens gullegris Oskar blev riktigt kreativ och tog några balla bilder för att dokumentera lyckan i allas glada flin.

Nu ikväll har vi äntligen satt segel, och jag måste säga att det går fortare och fortare för varje gång. Som ni säkert förstår har vi det himla mysigt här på båten, alla flätar varandras hår och snor chips ur Denises påse, och eftersom folk börjar sakna sina pojkvänner och katter så är det mycket gos och kli på ryggen som pågår. Kort sagt har i det väldigt mysigt här, vi kommer varandra närmre för varje dag och lär oss nya saker både om segling och om varandra hela tiden. Det är så himla kul att vara här, men vi saknar såklart er därhemma väldigt mycket, och snart kommer vi fram till Sverige igen!

Vi ses!

/Jenny

Personallogg:

Förmiddagen spenderade jag ledig iland. Jag spatserade runt på Helgoland, åt frukost ute och solade på fågelberget. Passade på att ta en bild när jag satt och glassade i solen på en bänk med fötterna på ett staket och havsutsikt.



Väl tillbaka på Älva så väntade verkligheten. Övningstajm!!! Först en muntlig grundstöt-/kollisions-/läckageövning med efterföljande rundtur i båten. Vi kikade på kilar som man kan täta med om olyckan skulle vara framme samt länsystemet i maskin. Sören sa att vårt rörsystem ser ut som den där gamla skärmläckaren på gamla Windows som man brukade ha. Ni vet den där med massa neonfärgade rör som slingrade sig över hela skärmen. Efter genomgången av läns kändes min hjärna som den gamla skärmläckaren på Windows. Men då var det dags för ny övning, man över bord. Vi övade på att kasta frälsarkrans. Jag hade en fin bild på detta men eftersom att min telefon idag inte känner sig speciellt kompatibel med varken sladd eller dator så uteblir denna bild samt en bild på hur man ser ut när man trär kroppen genom armarna under mesanmasten. Det är beklagligt men jag gjorde mitt yttersta. ☹️ Kanske de dyker upp senare på resan. 😊

Sedan gick jag in i byssan för att laga kycklinggryta till middag. Därefter kom delar av byssalaget tillbaka från sin utflykt. Vi satte igång med vår superhemliga trerättersmiddag som går av stapeln imorgon kväll i Esbjerg. Kommer att bli fabulöst, det vill jag lova.

/KockFrida