

Logg från Älva

Datum: 2015-10-24

Elevloggare: Elsa Nodler

Personalloggare: Ribb-Robban och Rigg-Stefan

Position: Smir, Marocko

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: måndag morgon

Planerat datum för att segla vidare: 2015-10-25

Väder: Mulet/ Halvklart

Elevlogg:

Hej på er hemma i Sverige!

Denna lördag har vi spenderat hemma i hamnen, framförallt på fartyget men det har även blivit några promenader till cafégatan i närheten och till stranden. Morgonen inleddes med den vanliga rutinen; frukost med information om dagen följt av dagens städning. När våra sysslor var avklarade så började lektionerna och därmed även slutspurten inför slutredovisningen av vårt seglingsprojekt som vissa av grupperna börjar presentera redan imorgon och som sedan fortsätter måndag och tisdag. Idag var det dags att sammanställa svaren från de sista enkäterna och intervjuerna som vi fick igår när vi var på besök hos amerikanska skolan här i Marocko, men även finslipning av det tidigare resultatet och presentationerna. Många av grupperna har suttit och arbetat med detta under hela dagen med några fika/wifi-pauser med tillhörande promenad längs hamnen för att hämta nya krafter. Innan middagen gick ett gäng iväg till stranden där vi körde ett kort men intensivt intervallpass i sanden, och som pricken över i:et fick vi sedan chansen att svalka oss i havet där vi fick sällskap av både maneter och en bläckfisk. Kvällen avslutades med att jag och Emma bakade en mumsig äppelpaj med hemmagjord vaniljsås som avnjöts framför den gamla klassiska filmen Casablanca. Imorgon väntar vår sista seglingsdag då vi far över till slutdestinationen Malaga.

Varma hälsningar från mig (Elsa), resten av LK13 med lärare samt Älvas besättning!

Personallogg:

Hej igen, medan eleverna fyller sina dagar här i Smir med plugg, bad och sol så kämpar vi i besättningen på för fullt här i värmen med att hinna slipa och måla de värsta skadorna på fartyget innan vi åter igen blir översköljda av det salta havet som så lätt och snabbt orsakar rost och skador på fartyget. Vi vill ha styrbords reling och däckshusskott fritt från skador när vi kommer till Malaga, då vi kommer att ha många ögon på oss där vi ligger så centralt i hamnen. Idag har vi haft oturen att bli avbrutna mitt i målningen av regn, jag måste erkänna att det var ganska svalkande och skönt, men för färgen var det dock inte så bra. Vi hinner jobba ikapp i morgon förmiddag, det blir bra!

God natt! Ribb-Robban och Rigg-Stefan