

Logg från Älva

Datum: 5/5-15

Elevloggare: Julia Johansson

Personalloggare: Ingrid

Position: 53° 15''130''

Segelsättning: storen, focken, stagflock, inre och yttre klyvare, jagare

Fart: 6,1 knop

Kurs: 22°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag natt / Söndag morgon

Väder: sol i moln, 5 s/m

Elevlogg:

Tja tja loggen!

Nu har det snart gått två veckor vilket vi börjar känna här ombord, både på gott och ont. För livet här är faktiskt inte bara en dans på rosor. Det är trångt, jobbigt, svettigt och ibland vill man bara hoppa överbord, men samtidigt måste jag vara ärlig och säga att vi alla trivs väldigt bra ombord och har otroligt kul allesammans. Alla har verkligen kommit varandra nära och vi får lära oss massa matnyttigt från hur man tar eget ansvar till att förstå sig på sina medmänniskor.

Idag har vi haft ännu en skön men också späckad dag till sjöss. Vi seglade hela natten men startade motorn vid 10:00, då vinden avtog och vi revade mesan. Sedan har vi motorseglat hela dagen och haft avbytande flitiga vakter på däck som spejat efter båtar och fiskenät, men också eventuella tumlare, delfiner och sälar vilket är ganska vanlig här längs Nederländernas hela kust. I morse såg vakten några svarta små huvuden som titta upp och ropade upp klassen på däck. Vilket var en ytterst roligt syn... det var ungefär som att se 28 st. 6 åringar med ögon stora som tallrikar stå och kika och vifta med både armar och ben när de såg något. Som sagt har det varit en späckad dag med många lektioner och mycket plugg för alla vaktlag, men ingen hänger läpp för det. Bland annat har vi haft engelska och fått tillbaka våra nationella prov, spännande, spännande. Samt biologi där vi laddar upp oss inför vår mjukbottensrapport som vi smått börjat skriva på. Men icke att förglömma vår alldeles speciella VHF-kurs som vi har med vår styrman Sofia som förgyller kursen. Vi får som vanligt väldigt god mat här ombord vilket vi har vårt "goa" byssa gäng och Frida att tacka för!

Vi har det toppen här men är lite slitna och trötta och måste börja prioritera sömnen.

Nu ska våra trötta, dimmiga huvuden vaggas till sömn på det stora blå för att kompensera för eventuell sömnbrist. Vi saknar alla därhemma jättemycket och hoppas att ni har det lika bra som vi.

Jullan ☺



Personallogg:

Precis som Julia skriver så smågungar vi vidare norrut. Både besättning och lärare förundras över den lugna färden. Det är inga vågor att tala om och vädret är mildt. Besättningen passar på att laga segel och fixa med andra underhållssysslor under färden vilket man inte alltid kan förvänta sig. Dessutom mår eleverna bra och är alldeles förtjusande vilket gör resan extra behaglig för alla ombord. Idag har vi haft lektioner och fler nationella prov i Engelska 6. Det har gått riktigt bra. Dessutom har vi börjat med vaktlagsmöten tillsammans med Sofia. Då har vi haft möjlighet att diskutera och hjälp till med samarbetet i vaktlagen.

Nu ser vi fram emot att komma till Helgoland där en mångfald av fåglar finns, och sälar. Det ska bli spännande att se. Där kommer vi att ligga för ankar nära stranden och ta ribben när vi tar oss i land. Men det händer en hel del spännande här ute till sjöss ändå, om man är intresserad av marinbiologi. Helt plötsligt dyker det upp lite tång och vakten ställer mängder av frågor till marinbiolog Jan. Därefter svävar några fåglar nära vattenytan och då rycks kikarna upp och diskussionerna är igång. Jag är mycket imponerad över vetgirigheten bland eleverna som smittar av sig och jag har redan lärt mig en hel del. Tack så mycket!

Over and Out,

Ingrid