

# Logg från Älva

---

Datum. 2/6

Elevloggare Erik Rudolfsson

Personalloggare: Jan Östman

Position: Thulekajen i Uddevalla

Planerat datum för avgång: Torsdag

Väder: Inte fint alls.

## ELEVLOGG

Tid 07:00: Klockan ringde som en kalkon med rabies. Frukosten var serverad men det var få som var vakna. Fredrik Karlson kom på den briljanta iden att sjunga en sång för att väcka alla i mellaninredningen. Denna låt var 3 sekunder lång efter att ha blivit avbruten av klagomål (låten är inspelad hehe). Senare var alla uppe ur sängarna och började äta av frukosten, det smakade gooooooott 😊. Sofia, en av besättningen steg upp och berättade att vi närmar oss Uddevalla. Ingen vet vad som väntade där, det finns vargar, björnar, lejon eller till och med köttätande bävvar. 09:40 så kom vi fram till Thulekajen i Uddevalla och jag ska säga dig! Det finns alls inga köttätande bävvar här, bara några kaniner och allt annat smått och mesigt.

Under dagen så är BIOLOGI det absolut största målet inom klassen. Nu imorgon så ska rapporten in och nu ryker det om allas huvuden. Detta måste då vara den absolut tystaste dagen under resan. Men med mina goda spider senses så kan jag avgöra att alla kommer hinna klart, tror jag.

Vid middagstiden så var det dags för 3-rättersmiddagen, the ultimate dinner. Denna middag var ganska stressande men maten blev till slut otroligt bra. Alla verkade nöjda med maten, men nu är det bara den fruktansvärda människoätande disken kvar för dem i byssan. Stanna kvar för nästa blogginlägg om de överlever.....



Andre med 3 härliga cheesecakes mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 😊

Kl 00.00 så är det dags att byta vaktpass för alla elever. Vissa kommer ha det bra vissa kommer klaga JÄTTE MYCKET. Men det är bara en vecka kvar, så vi ses om exakt 8 dagar ☺. God kväll.

## PERSONAL LOGG

Dagen började med vår ankomst till Uddevalla, där Kapten Sören lyckades fickparkera det här 55m långa skeppet på ett mycket imponerande sätt. Han lyckades vända runt inne i en kanal till en å där aktern bara var någon meter från ena sidan, medan bogspröt bara var några meter från ett torn på andra stranden. För att lyckas behövde han utnyttja strömmen av vatten som kom nerför ån för att få ner fören. Sedan tryckte strömmen in båten mot kajen, inom någon meter från den fiskebåt som redan låg förtöjd där. Robban och Erik var redo att "pusha" på fören med ribben för att få in Älva till Kajen, men de var nästan överflödiga. Imponerande sjömanskap!

Annars har dagen präglats av rapportskrivning med åtföljande humörsvängningar ifrån låga dalar till höga toppar. Vid skrivandets stund 21.50, har 7 av 28 rapporter lämnats in, så det kommer att bli några spända timmar ombord. Det hjälpte inte heller att Kapten meddelade att avgång till brandövningen imorgon bitti kommer att vara 07.45, hela 2 timmar innan jag måste ge mig av till tågstationen. Vilket betyder att så mycket mindre tid är tillgänglig för att avsluta den här tortyruppgiften som endast en ytterst elak person ens skulle kunna drömma om att hitta på .....

Dagen avslutades med min sista middag ombord, ytterligare en 3-rätters – ett liv som jag skulle vilja bli van vid – toast Skagen, pepparstek med bearnaisesås och cheese cake med frukt och choklad. En verkligt festlig avslutning. Det var passande att Björn och Victoria kom till Älva bara någon timme innan middagen. Det känns som en ny tradition har börjat, där lärarbyten firas på ett lämpligt, och festligt sätt ... ;-)

Det här varit en mycket trevlig resa med många nya upplevelser och en härlig avslutning på mina 3 år på skolan. Eleverna har varit jättetrevliga och har uppehållit samma höga standard som man har börjat vänja sig vid. På Kristinebergs forskningsstation (Lovén-centret), där många av våra elever har gjort sin praktik (APL), träffade jag den person som koordinerar det programmet och ser till att alla får uppgifter att göra. Han kunde inte säga tillräckligt mycket bra saker om våra elever och undrade vad vi gjorde för att alltid ha elever som är motiverade, intresserade, tar initiativ och ser till att saker blir gjort i tid och enligt önskemål. Det är många fina minnen jag får med mig till London. Jag lämnar det här jobbet med blandade känslor. På återseende.

Aloha och Mahalo Nui Loa

Jan