

Tja tja loggen!

Dagen började med ett sms från mobiloperatören som sa att vi var på den portugisiska kusten. Vår position (39*31,5N 009*17,3W) stödjer den teorin. Just nu går vi för motor eftersom att det är molnigt och helt vindstilla. Trots det åker vi i 7 knop och har kursen 200*. Vid kl. 21.30 ska vi ankra för natten och låta några hårda vindar blåsa förbi skutan.

Idag fyller självaste David 18 år och vad passar väl bättre än spanska jordgubbar till frukost då? Nu på kvällen har även jag och Elsa bakat kladdkaka respektive kladdkaksgräddtårta.

Senare på dagen vankades det lektioner och knopskola! Stefan tog fram sin sextant från 1944 och visade hur man navigerar efter stjärnorna. Alla fick testa och sedan repeterade vi på pålsteksknopen.

När jag, Alex, Freddy och Frida stod i byssan idag inför lunchen så hörde vi ett gällt skrik och några sekunder senare kommer Rudolf in och säger att han träffat på ett nytt djur. Vi går alla ut och ser en liten sömndrucken fladdermus som klamrar sig fast i kvajlen (en upphängt rep på relingen). Rudolf tog på sig ett par handskar och fick till slut Vladimir att sätta sig i hans händer så vi kunde flytta över honom till en liten burk med andra rep så han kunde sova ifred (notera att v inte satte på ett lock).

När vi gav oss ut på seglingen så tänkte jag att de enda djuren vi skulle se var delfiner. Men det är fler än man tror. I Portsmouth träffade vi på sköldpaddan Tony som bodde i en djuraffär. Varje dag fick han komma ut och gå lite på gatorna i Portsmouth.

Sedan insåg vi att vi fått besök av två små fåglar från Cherbourg. Pedro och Pablo (fåglarna) hade hamnat någonstans i båten och bestämde sig att försöka flyga ifrån oss mitt på blåsiga Biscaya. Vilket inte gick. Alls. Så fort de försökte flyga framåt så åkte de tillbaka och gav upp efter ett par minuter. Ibland flög de in i styrhytten för att värma sig, men eftersom att det stod elever och besättningsmän därinne så var det inte speciellt uppskattat! Men de hittade ut strax efter. Så fort vi kom in på lugnare vatten så flög de sin kos!

Nästan varje dag träffar vi på delfiner. Först ser man en, sen två, sen tre och helt plötsligt har man 15-20 stycken som hoppar runt båten och surfar på båtens vågor. Och ligger man i hytten så hör man hur delfinerna klickar och kommunicerar med varandra. Det är en mäktig känsla och upplevelse.

Idag var det även några som hade turen att se en val!

Over and out,
Jakkie

