

# Logg från Älva

---

Datum: 16/5 2015

Elevloggare: Jakob

Personalloggare: Petra

Position: 50° 25,9'N - 000° 15,9'W

Segelsättning: ---

Fart: 6,3 Knop

Kurs: 125°

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Tisdag Förmiddag

Väder:

Halvklart, låg dymning och låg sjö. Det blåser 4-5 m/s Nordvästligt.

## Elevlogg:

Skepp Ohoj!

Idag har Älva med besättning äntligen begett sig ut på böljan den blå efter ett antal fina dagar i Gosport hamn utanför Portsmouth. Vädret har varit strålande soligt hela dagen och humöret på topp. Inte minst eftersom vi firat hela två födelsedagsbarn denna lördag. Alina och Anne var de lyckliga och i morse stektes både pannkakor och bacon. Alla elever fick en ledig förmiddag som spenderades utomhus av många. Sedan efter lunch var det dags för knopskola med Stefan där bland annat den ökända "Stefan-knopen" lärdes ut. Efter det var det dags att preparera avfärden. Detta sköttes givetvis av det vakt-lag som stod i tjänst medan jag själv förberedde middagen tillsammans med resten av byssan-gänget.

Under kvällen stötte vi tyvärr på vår första släng av sjösjuka då några personer blev hängandes över relingen. Annars har kvällen utspelat sig lugn och fin då dymningarna avtagit något under kvällen och de flesta elever kunnat gå och lägga sig. Nu sitter jag här ensam sent på kvällen och lyssnar på vågorna som tampas med vår båt. Loggen är klar och jag ska äntligen sova.

Snipp snapp snut. Nu är denna logg slut. Båten står på lut och Jakob signar ut.

MVH: Jakob

## Personallogg:

Hej!

Dagen har varit till belåtenhet för de allra flesta. Det var riktigt soligt och fint till skillnad från i förrgår när det var så regnigt att de flesta som bor i akterskeppet, besättning alltså, fick små pölar på durken i mer eller mindre omfattande mängd.

Kommande natt kommer att tillbringas i trafiksepareringssystemet söder om Storbrittanien. Vi går för maskin sedan avgång klockan 17.00 eftersom vinden ville avta allt mer och mer.

Jag ser mycket fram emot kommande segling tillsammans med dessa elever. Nu får vi dessutom förmånen att ha dem uppe på vaken i ett par dagar och nätter genom engelska kanalen och Westerschelde på vår överfart till Hansweert.

Hälsningar Petra Nyberg, andre styrman.