

Logg från Älva

Datum: 1/6 – 2015

Elevloggare: Victoria Pehrsson

Personalloggare: Petra

Position: 57°56,490' N 11°31,948' E

Segelsättning: Ingen

Fart: 4,2 knop

Kurs: 135°, passerat äggskärs fyr vid Tjörn

Beräknad ankomst till nästa hamn: 06.00

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Vacker solnedgång med fullmåne

Elevlogg:

Bästa underbara Sverige, hej från Victoria! Som Daniel sa igår; borta bra, men hemma bäst. Dagen i hemlandet började med en hamnvakt för mig och Anne. Därefter rullade dagen på i fart och fläng. Med en mätt mage, en städad båt och lite trötta men förväntansfulla ögon traskade klassen mot havsklipporna i Lysekil. God damn vad det blåste! Blåsten var dock helt underbar. Flera av oss elever knäppte upp jackorna och kastade oss mot vinden. Vinden var så stark att vi färdades bakåt, det var en känsla som endast flygande superhjältar kan uppleva. Vi skuttade sedan vidare på stenblocken mot Havets Hus där vi betraktade vissa av djuren som existerar i de hav och sjöar vilka omger oss. Efter att både känt oss som superhjältar och små barn vilka är helt fascinerade av fiskar drog vi oss tillbaka mot Älva för en lunch. På eftermiddagen besöktes Kristinebergs forskningscenter av oss. Där lyssnades det på en redovisning, en rundtur togs och flera koppar varm choklad slank ned. Intressant var det, och vem vet, vissa av mb13b's medlemmar kommer kanske studera vidare där.





Det har alltså varit en fartfylld dag till och med fyratiden då vi var tillbaka på båten för en liten fritid som inkluderade plugg, hygien och RiB-upptagning (om det nu räknas som fritid...). Dagen tog en vändning därefter. Denna innebar att vi skulle färdas vidare på vår odysse redan idag istället för i morgon pga stora vindbyar. Nu är vi alltså på väg mot Uddevalla och flera saker händer... Nyss flög det bestick och tallrikar mm runt. Och till exempel tog jag ännu en flygtur från stol till durk, det tyckte många var roligt 😊.

Annars vagnar vi stabilt fram och tillbaka på vattnet med folk som är sjösjuka, sovandes, ståandes eller gåandes.

Ni får ha det superb och hoppas ni saknar oss mycket! Puss och kram från Victoria <3

Personallogg:

Hej!

Friska vindar sveper in över den lilla idyllen Lysekil. Faktiskt så friska att avgången tidigarelags till klockan 19.00 denna kväll. Den ursprungliga planen var att lägga loss tidigt i morgon bitti redan vid fyratiden. Som med det mesta finns det både fördelar och nackdelar, men besättningen (även om det är Sören som bestämmer) var helt enig om att det bästa är att gå i kväll.

Fram till dags datum har Älva uppfört sig stillsamt och fint i de vatten vi passerat sedan vi lämnade Storbritannien. Sjön har varit skonsamt låg och rullat in från rätt håll. Jag tror att det denna natt är dags för eleverna att få känna hur det allt som oftast känns ombord på segelfartyget Älva. Pitcha and rulla, det är livet för en seglare.

För att göra livet ombord mera drägligt har Sören beslutat att vi skall gå inomskärs så mycket det går, så nu har jag lagt ruten efter dessa önskemål och endast 15 sjömil av de 56 sker på öppet vatten med 15 m/s rätt i nosen.

Robban, som är en av matroserna, brukar citera texten ur en känd gammal slagdänga, ”- En sjöman älskar havets våg...”, för att sedan lägga till: ”- Det är bara skitsnack”. Så sant, så sant. Men personligen fördrar jag öppet vatten även om det innebär en del obekvämligheter, men det är en annan femma.

Hälsningar Petra Nyberg, andre styrman.