

Logg från Älva

Datum: 2015-10-09

Elevloggare: Emma (GR) Gutemar Rilegård

Personalloggare: Annika Moe och Ellen Eriksson

Position: N48⁰16,3 W006⁰50,9 = Utanför Frankrikes nordvästra udde.

Segelsättning: Allt utom råseglet = Stor, Fock, Mesan, Yttre & Inre Klyvare, Jagare & Stagfock.

Fart: 4 knop men jobbar på att öka farten

Kurs: 200⁰

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag/Tisdag beroende på vindar och väder

Väder: Sol, moln & snälla vindar

Halli hallå alla ni som inte är på Älva!

Idag var andra dagen vi vaknade upp till havs på Älva, det betydde att man var lite mer van att äta en god frukost och göra morgonstädningen trots gung. Det är kanske inte riktigt lika pratglatt vid frukostarna nu som i början, då många inte riktigt verkar ha vaknat än. Dessutom har vi idag nått det fruktade Biscaya, som behandlar oss gröngölingar riktigt bra. Det verkar som att vår oro om stora vågor, dåligt väder och sjösjuka inte var nödvändig. Vågorna är bra mycket mindre än de var under vår första etapp mellan England och Frankrike, så de flesta njuter nog av att må bra ute på sjön, och håller tummarna att det bra vädret ska hålla i sig.

Nattvakten hade tur i natt att få se och höra delfiner som hoppade vid sidan av båten, med en svagt lysande svans av mareld, det är mäktigt att stå i mörkret och spana och få sällskap av delfiner. Sådana upplevelser gör det värt att gå nattvakt alla dagar i veckan. Men det var inte bara de som stod nattvakt som hade tur, under dagen kom det en hel flock delfiner på besök och lekte vid fören och runt om båten. I säkert 15 minuter hängde större delen av klassen över relingen med kameror och mobiler för att fånga de vilt hoppande delfinerna på bild. Tre av oss hade tur att få VIP platserna, då vi satt ute i nätet vid bogsprötet, längst fram på Älva. Och vad delfinerna "pratade" man hörde dem både på däck och inne i fartyget.

När vi hade fått se delfinerna ordentligt var det dags att hissa segel, alla segel utom råseglet seglar vi på. Vi var som vanligt på våra stationer som vi blir mer bekväma med för var gång, men idag var det lite svårare att hålla koncentrationen uppe än vanligt, eftersom det

konstant hoppade delfiner runtom oss. Men vi fick upp seglen och vi får förmodligen fler tillfällen att njuta av delfinernas sällskap.

Ha det gött i land

//Emma GR och alla sjöbusar ombord



En bra start på dagen



Vårt sällskap idag.



VIP platserna

Personallogg

Hej alla!

Denna dag är magisk – vi seglar på riktigt! Det är ok vind och vi gläds åt löftet att några små rester av orkanen Joaquin ska ge oss ännu bättre vind i morgon. Älva vagnar oss snart till sömns och i tystnaden efter att motorn stängts av hörs delfinernas glada snatter genom skottet in i hytterna.

Idag har vi haft mitt-i-kursen-samtal. Optimistiska som vi alltid är trodde vi att vi skulle hinna igenom hela klassen, men efter 7 timmars prat över komplexa bedömningsmatriser från två kurser kunde vi konstatera att vi hunnit ha samtal med 16 av 32 elever. LK 13 har nu nått så långt i sina studier att samtalen emellan dem, även utanför lektionstid, ofta innehåller både glada och eftertänksamma referenser till sociologi. För oss lärare är det mysigt att lyssna på, och ett gott kvitto på att kunskapen inte bara samlas utan också används.

I övrigt känns det som om det mesta har satt sig. Vakterna rullar på bra, det är koncentrerade elever som samarbetar i ordets allra bästa bemärkelse, och den största meningsskiljaktigheten vi haft handlar om filmval och hur många bullar man får till kvällsfika...

Just i detta nu sitter några och spelar kort, medan andra sjunger allt från barnvisor till youtube-medleyn till gitarrackompanjemang. Om ni söker mindfulness, pröva en segling mitt ute på havet. En rofylld stund på Älva 😊.

Over and out,

Annika "Scylla" Moe och Ellen "Charybdis" Eriksson