

Logg från Älva

Datum: 5/6 2015

Elevloggare: Paulina Westerberg

Personalloggare: Stefan Alvå

Position: 56°06.321'N 012°31.244'E

Segelsättning: Ingen

Fart: 5,9 knop

Kurs: 140°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Idskär, måndag 8 juni 20:00

Väder: Sol, svaga vindar

Elevlogg:

Hej alla goda läsare! Idag har alla varit trötta efter två mycket spännande dagar på brandstationen i Uddevalla. Därför laddade alla upp sig efter lunch för att skriva det VHF-prov som man måste skriva för att få ett VHF-certifikat. Många var nervösa, andra inte, men med tanke på att vår sjömanskapslärare Sofia har lärt oss allt hon kan så tvekar jag på att någon blir underkänd! Efter provet låg nästan hela klassen och solade på däck och njöt av den strålande sol som dagen erbjöd oss. Hos oss var det 20° varmt så det enda som saknades var glass så skulle det vart en perfekt sommardag! Mitt i vårt solande så hoppade Erik i besättningen i vattnet för en "man över bord"-övning! Larmet gick på och alla rusade upp till bryggan för att peka på Erik så att han inte skulle tappas bort. Honom plockade Stefan och Robban upp med ribben som vi sedan drog upp. Eftersom många inte visste att vi skulle ha en man över bord-övning så blev många förvirrade och trodde att det var någon som ramlat över bord från ett annat fartyg. Med många så menar jag mig, hehe. Kvällen har erbjudit två filmer och lite av det godiset som vi fick från brandmännen. Det blev Big Hero 6 och sedan Charlie's Angels. Nu har Olivia och Rebecka bakat en toffee- och bananpaj som vi ska mysa till resten av kvällen med!

Tack å hej, leverpastej!

/Paulina

Personallogg: Hej!



igt lugn,
mak, i alla
var därför vi
kastade i Praktikant-Erik och övade man
över bord. Vi i 08-12-vakten började
dagen med att bärga och beslå alla segel,
efter det så var det ganska lugnt igen
fram till lunchen.

På eftermiddagen efter att vi kastade Erik i vattnet så var det min tur att ha frivakt och då brukar jag vanligtvis vilja ta det lite lugnt och vila i min hängmatta. Jag brukar leta upp ett lugnt ställe att hänga upp mattan där ingen annan är, vanligtvis under rået högt uppe i masten där man garanterat får vara ifred. Men efter att vi hade lite dåligt väder över från Azorerna så plockade jag ner den och sedan dess så har den fått stannat här nere på däck. Idag har solen gassat och det har varit att perfekt "ligga i hängmattan och sola väder"

Denna gång nöjde jag mig med att ha den hängandes här nere på däck vilket jag sedan bittert fick ångra... Det tog bara någon minut efter att jag lagt mig ner och stängt ögonen till lite Bob Dylan i lurarna tills att jag blev överfallen av ett dussin

elever som bestämt skulle ta min plats i hängmattan och ha den för sig själva. Men efter att jag (såklart) vunnit slaget om hängmattan så kunde jag i alla fall inte slappna av igen, för vem vet vad man skulle råka ut för om man inte ständigt höll utkik horisonten runt. Det var ett misstag som jag inte gör om igen, jag får hänga upp den där den ska vara igen helt enkelt... ;)

God natt! / Rigg-Stefan

