

Logg från Älva

Datum: 2015-10-03

Elevloggare: Hanna Eguren

Personalloggare: Annika Moe och Ellen Eriksson

Position: Vid kaj i Cherbourg

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 2015-10-05

Väder: sol och vackert, ca 20 grader

Elevlogg:

Redan klockan 9:00 stod bussen som skulle köra oss till Normandie redo. Alla elever fick varsin lunchlåda fylld med härlig pasta sallad som kock-Frida tillsammans med matteamet hade ordnat. På vägen plockade vi upp en guide som var med oss hela dagen. Guiden talade svenska... och mycket. Hon lyckades göra den 1 timma och 45 minuters långa buss resa till en historialektion om andra världskriget men dock en väldigt intressant sådan. Vi besökte Landsstigningsmuséet där vi fick lite bakgrundsinformation om hur de allierade landsteg på fem olika strandsträckor längs den åtta mil långa normandiska kusten den 6 juni 1944, the D-day. Kriget på kusten fortsatte under en 100 dagars period och tog 250 0000 allierades liv och 300 000 tyskars. En av de fem strandsträckorna låg precis vid museet och där fick vi tid att gå runt, känna in, fundera och försöka förstå.

Vi fick vidare besöka den amerikanska kyrkogården där 9000 amerikaner ligger begravda och även en tysk kyrkogård där 21 000 tyskar ligger begravda. Jag talar nog för alla när jag skriver att dagens upplevelse gav ett nytt perspektiv på livet. Tänk att den stranden som idag är fylld med turister och det hav som idag ligger stilla och guppar in mot en fridfull liten stad för endast 71 år sedan var en krigszon fylld med soldater som var villiga att gå i döden för freden. Även om kunskapen finns, finns inte förståelsen. Bussresan hem bestod av diskussioner om döden, livet, kärlek och alla andra möjliga djupa tankar som bara LK13 kan förmå att analysera från så otroligt många olika perspektiv.

Just i denna stund har den dagliga filmtiden infunnit sig och vad passar bättre efter en sådan här dag än Minions? Vi ska även fira de två födelsedagsbarnen idag, Ellen och Sophia L, som för övrigt inte längre är barn!

Skrivkampen har härmed kommit men jag vill bara avsluta med att säga att vi alla mår bra, är glada och saknar er alla där hemma!!! Hälsar Hanna



Personallogg:

Hej igen!

Efter den stora utflyktsdagen är vi nog många som sitter med lite nya perspektiv och funderar över vad fred och frihet är värt. Även om vi har gjort denna utflykt flera gånger tidigare, så blir man ödmjuk när man besöker platser där människoliv offrats för frihetens skull. Ännu mer när vi går på kyrkogårdarna och inser att de elever vi förbereder för vuxenlivet i en annan tid kunde ha varit i frontlinjen, så unga var många av de stupade.

Men... Lk13 hämtade sig snabbt när vi kom tillbaka till Cherbourg efter att ha gett sig av till det nya shoppingcentret tvärs över bassängen där vi ligger. Om inte annat så kommer vi inte svälta ihjäl på nästa överfart, med den mängd chips, läsk och godis som burits ombord.

Nu är det tårta och sång för födelsedagsbarnen, presenter har delats ut och mysfaktorn är återigen hög. Tack för att vi får låna era underbara ungdomar!

Ellen "Overlord" Eriksson och Annika "Spitfire" Moe