

Logg från Älva

Datum: 2/10/2015

Elevloggare: Mimmi Dahlberg

Personalloggare: Ellen Eriksson och Annika Moe

Position: Cherbourgs hamn

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: måndag 5 oktober

Väder: 16 grader med sol

Elevlogg:

Hejsan landkrabbor!

Dagen började som vanligt klockan sex men vi vaknade i ett nytt land och en ny hamn, nämligen i Cherbourg! Båten har lagt till precis utanför ett casino och en shoppinggalleria, vilket är idealiskt, eller hur?

Idag hade vi vårt första skolbesök på en skola som låg i den lilla stadens kärna, det var otroligt roligt och intressant att möta franska ungdomar i 14-18 årsåldern och de kom senare under dagen klassvis och besökte oss, vi blev även inbjudna till en fikastund med mingel som resulterade i att ungdomarna senare kom på fritiden och hängde med oss på däck.

Idag har även jag och min grupp kommit igång med vår studie om attityder gentemot kvinnliga chefer. Vår grupp hade en väldig tur då Mimmi Benckert är väldigt duktig på franska och kunde översätta till Cherbourgborna som var relativt dåliga på engelska.

Idag var det Pulled Pork till middag vilket var FANTASTISKT, maten här ombord är över förväntan!

Imorgon kan vi se fram emot en utflykt till D-day-stränderna! Hoppas allt är bra där hemma, jag saknar min familj just nu. Tänk på mig, jag tänker på er.

Kram Mimmi



Personallogg:

Runt omkring oss hämtar eleverna tårta och firar Niklas som fyllde 18 år igår. Det är lättare att fixa tårta och presenter i hamn än på gungiga engelska kanalen... Prydd med minion-tofflor har födelsedagsbarnet huggit en bit ur tårtans mitt, alla är glada och mysfaktorn är hög. Då är det skönt att vara lärare!!!

Dagen har annars bestått av ett antal power-walking-pass till och från vår franska vänskola Victor Gringard, där de tagit emot oss med öppna armar, och eleverna fått prova på många olika lektioner (tyvärr även en historiektion på ren franska, men alla upplevelser räknas eller hur?) och vi har tagit

emot många nyfikna franska ungdomar här ombord. Våra ungdomar har delat ut enkäter och intervjuat till höger och vänster, och konstaterat att Cherbourg är fullt av trevliga människor, om än inte alltid med goda engelskkunskaper. Det är ett fantastiskt engagemang och intresse som våra elever uppvisar i projektet.

Imorgon väntar en heldagsutflykt, och ni lär få höra av oss igen.

Over and out,

Ellen "la Pomlemousse" Eriksson och Annika "la Pêche" Moe