

Logg från Älva

Datum: 8/5-15

Elevloggare: Einar Johansson

Personalloggare: Daniel "Frazze" Lindefors

Position: Gosport

Segelsättning: ingen

Fart: ingen

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: ingen

Planerat datum för att segla vidare: ingen

Väder: Durregn

Elevlogg:

Fredag kväll. Efter en sextimmars städdag, slutshopping i Gosport och middag ombord på *Trinity's at the Lighthouse*, restauranten på fyrskeppet som vi ligger förtöjda vid, har vi just avslutat frågesport som vår praktikant Mathilda knåpat ihop om de närvarande besättningsmedlemmarna. 23 galna historier om vår kära besättning har sett dagens ljus, och många glada skratt har delats. Eleverna, som annars brukar vara snabba att krypa till kojs, dröjer sig kvar uppe i salongen, som för att njuta av de sista timmarna ombord.

Vartenda skrymsle på båten doftar nu av diverse rengöringsmedel med spanska och portugisiska etiketter, väskorna står packade under presenningar på däck, och hytterna som har varit våra hem de senaste fem veckorna står tomma och kala, vitt skilda från de gemytliga bon de hade förvandlats till.

I slutet av denna fantastiska resa går tankarna till allt vi har upplevt tillsammans: soluppgångar på en tom Atlant, spaning efter gröna blixtar i solens sista strålar, delfiner i mareld, en stjärnhimmel som lös upp den svarta natten som en båk och späckhuggare; enligt kapten Mattias den enda klassen som har sett sådana under den tid han har seglat på Älva.

Det känns svårt att skriva ett avslut på denna den sista loggen från Mb12b:s liv ombord på T/S Älva, men vad bättre sätt än i vår käre marinbiologilärare Lasses odödliga ord: Let's be careful out there!

Bästa hälsningar från Mb12b genom Einar Johansson



Personallogg:

Så börjar denna resa lida mot sitt slut. Lite vemodigt och sorgligt men samtidigt känner nog de flesta ett stort mått av välbehag. Vi har haft en fantastisk tid ombord och Atlanten har varit nådig mot oss, inte gungat oss allt för häftigt och dessutom visat upp lite av sina skatter i form av marina däggdjur. Där varje resa tar slut börja något nytt och för dessa fantastiska ungdomar närmar sig nu studenten och en rivstart ut i livet. Fantastiskt roligt och jag är helt säker på att det kommer gå jättebra. Jag har jobbat många år på Marina läroverket och måste faktiskt säga att jag aldrig haft en mer motiverad

och energisk klass. Det har varit en stolthet att få vara lärare för det här gänget och en resa jag sent kommer att glömma.

Nu börjar lugnet lägga sig ombord efter en rolig avslutningsdag med middag och frågesport. Vi har också sjungit vår egen Älvasång så taket lyfte i salongen.

God natt och sov så gott så kommer alla glada MB12B'are hem till Sverige i morgon!!

Frazze

Rederichef och lärare