

Logg från Älva

Datum: 7/5-15

Elevloggare: Clara-Filippa & Karin

Personalloggare: Erik & Mathilda

Position: Gosport

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ingen

Planerat datum för att segla vidare: Ingen

Väder: Soligt

Elevlogg:

Dagen har spenderats i Englands huvudstad London! Vi fick det glada beskedet igår kväll efter trerättersmiddagen att vår lediga dag skulle få spenderas där med fritid och besök på Londons akvarium. Efter frukost och morgonstädning packade vi matsäck och blev upphämtade med buss som skulle köra oss till London. Bussresan tog lite mer än två timmar men det kändes som att den gick superfort då Mathilda i besättningen hade gjort om olika kända visor till att handla om Älva och vår segling med klassen, så vi satt och sjöng för fulla halsar tillsammans.

När vi kom fram gick vi på akvariet som låg mitt bland sevärdheterna, man såg både Big Ben och London Eye. På akvariet fanns det massor av coola marina djur såsom haj och pigviner och trots att vi sett både val och delfiner i det vilda var vi fullt underhållna och fortfarande lika exalterade av att se dem på ett akvarium. Efter akvariet delade vi upp oss då alla ville gå till olika ställen, en del följde efter Mathilda som ledde en guidad tur från Big Ben till Picadilly Circus och vidare till Oxford street där de flesta valde att shoppa. Andra gick till Buckingham Palace medan andra valde att strosa runt i solen och äta en glass.

Hemresan tog lite längre tid då vi stannade för att äta middag men det kändes som att det gick mycket fortare då det sista vaktlaget hade sin sociala aktivitet. Ett quiz där de bytt ut svenska städers namn till engelska ord, riktigt roligt!

Imorgon väntar storstädning och packning. Efter imorgon kommer Älva skina som aldrig förr och vi ska göra det på rekordtid! På kvällen väntar en avslutningsmiddag med hela klassen och besättningen. Det kommer bli et bra avslut på en fantastisk segling!

Hoppas ni alla har det superbra där hemma, vi ses på lördag!



Kram Karin & Clara-Filippa

Personallogg:

Hallå alla där hemma, Praktikant Erik vid tangentbordet!

Efter en spännande utflykt till London idag är vi alla lite möra tror jag, särskilt efter både quiz och väldigt ambitiös allsång större delen av resan hem.. ☺

Som sagt så satte vi iväg på morgonen efter frukost och städning, fint väder och första dagen då Älva faktiskt låg stilla i hamnen här i Haslar Marina, vinden har äntligen mojnät. I bussen delades det ut

sånghäften som min duktiga medpraktikant Mathilda har suttit och kämpat med och det var en riktig stämningshöjare!

Väl framme i London försvann alla ivrigt in på akvariet och när jag väl kom ut (sist) var alla redan iväg på nya äventyr runtom i den soliga staden. Här och där sprang man på elever med shoppingkassar och det verkar som att alla hade en riktigt trevlig dag.

Punktlig återsamling av samtliga elever och lärare klockan 1800 vid London Eye och nu är vi alla tillbaka och det är tystare än vanligt ombord för att bara vara klockan tio.

Riktigt trevlig dag med en superhärlig glad klass, blir trist när dom lämnar oss på lördag...

(bifogat är en av Mathildas sånger som sammanfattar resan ganska bra)

Tack och hej

// Erik

Melodi (mössens julafton)

*När nätterna blir långa, och utkiken blir trött, tar alla fram en stämna
som hörs bra när det är blött
byssan lagar mat medan andra hissar fock,
sen sjunger vi tillsammans med vår fina kock!*

*hejsan hoppsan fallerallera, nu seglar vi på havet och vi har det jätte bra
hejsan hoppsan fallerallera, nu seglar vi på havet och vi har det jätte bra*

*På bryggan pillar Fia och Frida meckar catt,
vi andra syrar rost och målar skrov tills vi får fnatt,
till kvällen har vi bakat så att man lätt blir tjock,
och Stefan äter tills han får en sockerchock.*

*hejsan hoppsan fallerallera, vi seglar över haven och vi har det jätte bra
hejsan hoppsan fallerallera, vi seglar över haven och vi har det jätte bra*

*Till slut så når vi England som alla väntat på,
men städning måste ske, innan ni får lov att gå
och efter denna resa har alla lärt sig nått
om inte har vi massa nya vänner fått*

*hejsan hoppsan fallerallera, en resa sent att glömma kommer alla nu få ha
hejsan hoppsan fallerallera, en resa sent att glömma kommer alla nu få ha*