

Logg från Älva

Datum: 4/5- 2015

Elevloggare: Karin de Jong

Personalloggare: Frazze

Position: N 50° 26' E 001° 23'

Segelsättning: Inga

Fart: 7 knop

Kurs: 070°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Innan frukost är vi tillbaka i Gosport

Planerat datum för att segla vidare: åker hem den 9/5

Väder: Moln, regn, vind, dimmigt - dåligt

Elevlogg:

Hejsan!

Ytterligare en dag här på havet är snart över. Men det är såklart inte vilken dag som helst! Idag är sista dygnet som vi är ute, för några här ombord kanske det är sista gången de någonsin seglar utanför Sveriges gränser. Det känns lite konstigt, det är svårt att ta in när man är så uppe i allt. Vi har inte direkt tid att tänka så mycket på det heller, för det mesta pluggar vi fartygsbefäl inför provet i morgon. Det var inga vanliga lektioner idag utan bara valfria studier. Det utnyttjades flitigt! Lanternor, fyrar, väjningsregler, kurser, lagar och annat förhör vi varandra på konstant. Det finns inget slut på pluggandet. Med undantag för några pauser här och där. Bland annat begravdes en svala som flugit omkring här ett tag men inte orkade längre. Det har varit filmvisning för de som helt gett upp om pluggandet. Jag själv klättrade ut på bogsprötet, trots min höjdskräck, för att se Älva ur en annan synvinkel. Få utlopp för behovet att röra sig efter 11dagar på en båt och ett försök att träna bort lunchen bestående av pomes frites och korv! Samt den annalkande middagspizzan, som smakade helt underbart!

Förövrigt har det inte hänt mycket här på båten. Dagen började soligt och slutar i regn som jag hoppas har försvunnit när jag ska ut på vakt vid 4 i natt och hjälpa till med att lägga till i Portsmouth. Det är lite blandade känslor hos alla för att lämna vår bubbla på båten, det ska bli skönt att kunna röra på sig ordentligt, äta frukt och få internet. Teckning har de flesta fått under dagen så de viktigaste samtalen hem har redan ringts! Det märks att vi snart är hemma och längtan hem är stor hos vissa. Vissa räknar ner, andra vill inte ens höra om att vi ska lämna Älva. Själv vill jag bara ha en god leverpastejsmörgås, korv med bröd och se hockey-VM!

Snart väntar resultatet från kvällens baktävling! Nu gick vakten(Ludde) ut med cyklop på sig för att klara av regnet! Hoppas vädret är bättre där hemma och att ni mår fint! Håll tummar och tår för att fartygsbefäl provet går bra för oss i morgon!

Kram Karin och klassen



Personallogg:

Ja nu börjar vi närma oss målet för den här resan. Målet på flera sätt. Dels lunkar vi sakta på mot vår destination Gosport men vi har också prov i kursen Fartygsbefäl i morgon efter lunch. Känns som en ganska bra avslutning på den här resan.

Vi har tillbringat lite mer än 11 dagar till havs och mött både sol, regn och blåst. Oftast har vinden varit med oss och vi har faktiskt fått segla en hel del. Just nu kör vi dock för maskin i Engelska kanalen och beräknas nå Gosport i morgon. Kl 4:00 på morgonen kommer Lotsen ombord som skall guida oss in till kaj.

Vädret får nog beskrivas som ganska uselt just nu. Frisk vind rakt framifrån och ösregn men detta till trots har vi våra tappra utkikar på post. Engelska kanalen är ett av världens mest trafikerade farvatten så det gäller att vara på sin vakt. Vi har nu också chansen att öva på mycket av det vi lärt oss i kursen. Ta ut positioner, använda radarn, tolka lanternor och fyrar.

Vi stävar vidare i natten, i salongen pluggas det febrilt, byssan är fylld med iver kring producerandet av div bakverk och jag hjälper morgondagens tentander efter bästa förmåga. Jag är faktiskt väldigt säker på att det här provet kommer att gå galant. Den motivation som eleverna i MB12B visar har jag nog aldrig sett tidigare. Vi håller tummarna i morgon och hoppas såklart at ni där hemma hjälper till så gott ni kan.

Allt gott Frazze