

Logg från Älva

Datum: 2015-04-30

Elevloggare: Bulldogsarna (Izabella, Ludvig, Linda, Petter, Hanna, Erik och Sara)

Personalloggare: Frazze

Position: N47°09,9' W014°30,8'

Segelsättning: Focken och storen

Fart: 6,5 knop

Kurs: 100°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2015-05-05 Gosport

Planerat datum för att segla vidare: Sluthamn

Väder: Gråmulet med regnskurar, vågor

Elevlogg:

Skepp och hoj, båt och cykel och glad valborg! Detta dygn har varit fullspäckt. Det har varit halvvägsfest, valar på valborg, svallande känslor med svalor, mösspåtagning och trerättersmiddag.

Halvvägsfesten. Denna inträffade klockan 1 på natten. Disko i styrhytten med bling-bling-kepsar och popcorn. Inte så kul för de som hade hand om däckstädningen.

Valar på valborg. Vad är bättre än Valar på valborg, möjligen valar i en borg. Men på vår morgonvakt kunde vi inte bara njuta av bacon och scones även en flock commen dolphins!

Svallande känslor med svalor, en liten stackars svala verkade ha flugit vilse och sökte sig till Älva för att landa. Den stressade fågeln flög in i styrhytten, salongen och massen, den tycktes inte vara rädd för någon och den satt med på vår lektion i fartygsbefäl en stund.

Mösspåtagning. Den inträffade mitt ute på Atlanten, lite unikt för de svenska ungdomarna. Koordinaterna för händelsen är N47°01' W015°24'. Så om något skepp skulle få se studenthattar vikta av sjökort så är de våra! Med andra ord har vi inga sjökort kvar ombord så förvänta er inte att vi hittar hem.

Kvällen avslutades med en fantastisk underhållande och god trerättersmiddag av Sustainable Seamen. Till förrätt serverades en friterad zucchini med mangosalsa, till varmrätt var det vegetarisk tacos och till efterrätt serverades en utsökt hallon mouse brownie med vit choklad. Under middagen gick det vilt till då alla bord befann sig på olika platser på jorden och hade olika uppdrag. Vi hade t.ex. ett bord som befann sig i ett kraschande flygplan, ett i high school musical och ett spelade hunger games. Nu är alla mätta och belåtna och i natt blir det vaktbyte.

Hoppas allt är bra med er där hemma, XOXO Bulldogsarna.



Personallogg:

Nu har vi tillbringat en vecka på havet. Ett hav som varit ganska nådigt med oss trots att vi befinner oss på Nordatlanten. Vi har nu kommit drygt halvvägs på vår resa mellan Horta och Gosport.

Som sig bör en valborg med blivande studenter ombord har jag idag hållit tal (i regn) och kapten beordrat mössa på!! Ett mycket glatt gäng som sedan lät sina hattar segla ut över havet.

En rolig tradition ombord på detta stolta fartyg är också byssalaget anordnar en trerätters middag sista dagen i byssan innan vi byter vakter. Idag var en sådan dag och det var en uppgift de verkligen tog på fullaste allvar. Måste också passa på att verkligen poängtera att laga en trerätters här ombord är något helt annat än iland. Framåt eftermiddagen har vi fått lite ökande vind och därmed också vågor. Bara att försöka hålla i alla talrikar under själva uppläggningsen är en utmaning. Sedan får man välja om man vill äta eller dricka. Det går inte att lämna något löst på bordet så ena handen är upptagen med talriken och den andra med gaffeln, dricka får man helt enkelt göra när man ätit klart. Dagens fantastiska byssalag måste tilldelas högsta betyg.

Jag har under den här resan undervisat våra studenter i kursen fartygsbefäl. Vi börjar nu närma oss vårt mål och jag väntar ivrigt på att vi skall närma oss England. Sedan vi lämnade Horta har vi sett ett annat fartyg i horisonten annars har vi verkligen varit ensamma på havet, i och för sig en ganska mäktig känsla men det gör det också svårt att träna på det vi lär oss. Finns inga båtar att krocka med inga lanternor att öva på och inga objekt att använda för positionsbestämning. Vi har tagit några

solhöjder men senaste dygnet har det dessutom varit mulet. Men vi räknar med ta igen det med råge när vi kommer upp i ett av världens mest trafikerade farvatten, Engelska kanalen.

Just nu rullar Älva sida till sida på en slörbog och vi gör dryga 6 knop med ganska dålig sikt i dis och dimma. Vädret får nog beskrivas som ganska trist men vi gör vårt bästa för att hålla humöret på topp och jag tycker nog att vi lyckas ganska väl. Med ca 600 sjömil kvar till Gosport så räknar vi med att vara framme på tisdag morgon.

Frazze