

# Logg från Älva

---

Datum: 29/4-15

Elevloggare: Linda Johansson Kiemunki

Personalloggare: Zarah

Position: 46° 13,8'N 17° 39'W

Segelsättning: Ingen (tidigare: Jagare, stagfocken, focken, storen & mesan)

Fart: ~4 knop

Kurs: 070°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 5/5

Planerat datum för att segla vidare: Aldrig

Väder: Mulet, regnskurar, låg sjö

## Elevlogg:

Denna dag började precis som alla andra – frukosten började vid 07:15, därefter hade vi vår dagliga städning och efter det följde såklart lektioner. Idag hade vi dock endast två lektioner, till skillnad från de andra dagarna. Efter lunch började vi tillverka våra egna studentmössor, det är ju mösspåtagning imorgon. Uppenbarligen är vi inte hemma för att ha det med resten av treorna (vilket är lite synd) men det var kul att få skapa sin egen variant med sjökort, papper och färgpennor. Precis innan middagen hördes ett rop utifrån – valar hade setts till. Vi släppte allt vi hade och rörde oss upp på däck och däckshustaket. Efter att ha stått där en stund såg vi dem – det var späckhuggare (*Orcinus orca*). Klassen blev helt till sig och stämningen var minst sagt glad. Det var fantastiskt att få se späckhuggare och att de kom relativt nära gjorde oss ännu gladare. 😊 Imorgon är det dessutom **valborg**, vilket gjorde det mycket passande att vi såg **val**.

Vid 19-snåret tog vi ned seglen vi tidigare hade uppe. Det gick ganska fort, det känns som att folk börjar få in rutin på det nu, lagom till att vi åker hem. Ikväll blir det den tredje omgången av baktävlingen och jag själv är med i ett av lagen som ska baka. Någon gång i natt kommer det vara halvvägsfest (*we're half way there, woaaaaah*) och en del på båten har valt att bli purrade för att delta i firandet. Fest hela natten alltså. Dessutom har vi besök av en liten svala som flyger runt båten. Förhoppningsvis stannar den och vilar hos oss, den är antagligen utmattad (det är väl alla som är mitt ute på Atlanten).

Ha det bra där hemma, jag längtar inte hem.

// Linda Johansson Kiemunki.



### Personallogg:

Hej på er!

Hoppas ni har det bra där hemma! Vi har det väldigt bra här ombord! ☺Stämningen är euforisk! Idag har en stor dröm blivit uppfylld, för min del i alla fall! ☺ Vi har satt SPÄCKHUGGARE!!! MÅNGA!!

Lyckan var och är stor hos alla. Jag har jobbat här i snart 3 år och tjatat på alla om dessa späckhuggare och ÄNTLIGEN dök de upp!

För att återkomma till våran dag här ombord så vankas det mycket festligheter de kommande dygnet. Idag har eleverna fått börja skapa sina studentmössor som de ska ha i morgon på mösspåtagningen, för det ska INTE MISSAS bara för att man är på Atlanten. ☺ Det övas förfullt på studentsången, varje middag.

Vi närmar oss även halvvägsfest! Vi har ca 40 sjömil kvar tills vi har kommit halvvägs till England. Det finns en lista där alla har fått skriva datum och tid för när man tror att vi kommit halvvägs. Vinnaren kommer få ett mycket fint pris och så blir det fest på bryggan oavsett tid på dygnet ;-). Själv tänkte jag nog smyga upp i styrhytten och lägga i back, för i den här farten så kommer jag att förlora!

Snart vankas det middag här ombord ifrån vårt underbara byssagång! Sedan tar baktävlingen vid, där två nya lag skall mötas ;-). Jag kan meddela att era ungdomar inte svälter ombord, mat och bak hela tiden ☺ Ha det gott!!

//Hälsningar ifrån en SuperLycklig Zarah ☺