

Logg från Älva

Datum:	2015-04-28
Elevloggare:	Hanna Stjernfeldt
Personalloggare:	Mikael Andersson
Position:	N 45° 20, 9' W 020° 19, 9'
Segelsättning:	Jagare, stagfocken, focken, storen och mesan
Fart:	5,8 knop
Kurs:	075°
Beräknad ankomst till nästa hamn:	Maj 5
Planerat datum för att segla vidare:	Sluthamn
Väder:	Mulet, mycket god sikt, låg sjö och dyning

Elevlogg:

Hej alla glada loggläsare!

Under gårdagskvällen hölls som sagt den andra deltävlingen av *Hela Älva bakar* och lagen levererade två otroliga efterrätter. Den ena var en pannkakstårta med hallon, vispgrädde och banan, efterrätten som visade sig bli den vinnande bestod av en vällagad rulltårta med en fyllning av kladdkakesmet (ni hörde rätt, kladdkakesmet) och som om inte detta redan vore extra ordinärt så skulpterade de en av rulltårtorna till Titanic och för över den kunde man sikta ett isberg av vit choklad. Vi som tog del av dessa kreaturer blev minst sagt sockerstinna och kommer ha svårt att sova på flertalet dagar.

För att återgå till dagens händelser, i morse försov sig läraren Mikael och fick ett trevligt uppvaknande med hjälp av Karin och några kastruller. Under lektionen i fartygsbefäl lärde vi oss om stabilitet och passande nog börjar Älva som hållit sig lugn i samband med detta rulla som bara den. Frasse berättade att Älva klarar av att kränga 90 grader och ta sig upp igen så det kändes i alla fall betryggande. I matematiken har vi börjat med aritmetiska bevis som alla minst sagt är hypade över, dessutom verkar det som att de flesta börjar känna av att nationella proven i matematik och fysik närmar sig, för att inte nämna talet i Svenska 3 som ska framföras två dagar efter vi landat på svensk mark. Dock går det inte att ta miste på att studenten otroligt nog verkar närma sig, det övas på studentsången och i övermorgon har vi mösspåtagnings fast utan närvaron av våra mössor. Kock-Frida är i full gång med att sätta upp sin stång inför vår pole dance-kväll. Höjdpunkten på denna händelserika dag måste jag ändå medge är havssulan som kretsat kring Älva, den ska enligt Linda som hållit vakt ha flugit och landat en bit framför skepp för att sedan lyfta när Älva närmade sig och flyga över oss och denna procedur upprepades om och om igen.

Avslutningsvis vill jag dela med mig av denna tisdagsmorgons vackra soluppgång som ändå fullständigt bleknar i jämförelse med den makalösa jag var med och bevittnade i går.



Saltstänkta kramar, Hanna.

Personallogg:

Nu har vi varit ute i drygt fyra dygn och sakta men säkert närmar vi oss England. Men först måste vi passera halvvägspunkten där det har lovats en halvvägsfest och flera av oss har tippat när detta kommer att ske (jag gissar på den 30e april kl01:25). Eleverna har kommit in i rutinerna och undervisningen rullar på som vanligt med mig och Frazze. Det märks dock att de har ganska mycket att göra både i Fartygsbefälskursen och övriga kurser där hemma med både Nationella prov och andra uppgifter. Just nu sitter några av eleverna och ser på film och nere från mellaninredningen hörs Frida instruera elever i pole dancing.

//Mikael