

# Logg från Älva

---

Datum: 22/04-15

Elevloggare: Sebastian Thomsson

Personalloggare: Frazze

Position: Faial

Segelsättning: ingen

Fart: noll

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Växlande sol med spridda skurar

## Elevlogg:

Imorse fick vi äntligen vår efterlängtdade sovmorgon, frukosten var senarelagd till 08:15 alltså en timmes mer sömn. Till frukost fick vi ägg och bacon som var stekta till perfektion. Efter städningen var det full fart direkt, då alla var lediga idag så var det några (inklusive mig) som ville besöka grannön Pico. Vissa stannade kvar på båten också. Det blev en liten springtur till färjan då vi blev lite sena, men alla hann med. När vi nådde ön så delades vi upp i tre grupper, besättningen gick för sig själv. Vi var några stycken som ville vandra upp på vulkanen, vi tog en taxi till startpunkten ca 1200m möh. När vi kom dit så fick vi tråkiga besked, vägen upp var stängd pga dåligt väder. Då bestämde vi oss för att gå ned för berget istället. Vi hittade massa lav på berget vilket var väldigt smutt. Vi började i god anda, men då Micke Andersson sa att vi skulle ta en genväg genom flera kohagar så blev vandringen redan svårare. Alla blev dyngsura, men efter ett tag hittade vi rätt till vägen igen. Det var en lättnad att få se asfalt efter att ha klampat runt i kohagar i ca en timme. Efter fyra och en halv timme så kom vi ned till hamnen igen. När vi kom hem så väntade nybakade bullar på oss vilket var en trevlig överraskning. Nu väntar middag på valfri plats.

Puss och Kram hälsningar från Sebba

Rock On och Lets be careful out there





### **Personallogg:**

Som rederichef på skolan är det tyvärr inte så ofta jag är med på några längre etapper men nu har jag tagit mig äran att segla med till England och även hålla i utbildningen i fartygsbefäl.

Ett varmt mottagande igår med en riktig tre rätters middag har i dag bytts mot ett minst sagt ombytligt atlantväder. Ömsom regn och ömsom sol med snabba och nyckfylla växlingar är lite av Azorernas signum såhär års, något som säkert också kommer att präglade vårt gemensamma fortsatta äventyr mot England. Vi har valt att skjuta på avgången en dag till fredag för att få lite gynnsammare och mer måttliga vindar.

Idag har eleverna varit lediga och som Sebba skriver så var flera på äventyr till grannön Pico medan vi som var kvar jobbade för att rusta oss för den fortsatta färden. Själv har jag idag reparerat en av våra watermakers som genom att avsalta havsvatten förser oss med dricksvatten.

Nu börjar lugnet lägga sig ombord och doften av utsökta bullar spider sig ombord. Det här är verkligheten en skola som är något utöver det vanliga, något vi alla skall vara stolta över.

Frazze