

Logg från Älva

Datum: 21/04-15

Elevloggare: Sebastian Thomsson

Personalloggare: Krister

Position: Faial

Segelsättning: Inga

Fart: 0 knop

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Mulet blåsigt, regn på kvällen

Elevlogg:

Hejsan Svejsan!

Dagen har varit väldigt fartfylld, efter frukost begav vi oss återigen till Norberto. Väl där så klev vi på en buss som skulle ta oss runt hela ön. Vi hade samma guide som var med oss i ribbåten på valsafarit. Han var inte speciellt pratglad men han nämnde de viktigaste grundläggande sakerna. Bussturen tog ca 4 timmar och vi fick se ett väldigt vackert landskap. Det kändes som att hela ön består av grönt. Det som var kul att veta var att kossorna på ön är de vi kan se på tv när bregottreklamerna går. Vi åkte till vulkanen för att se kratern men dimman var så tät att vi knappt såg 10 meter framför oss. Det sista stoppet var på den "nya" delen av ön, efter en jordbävning i havet 1957 så uppstod det en ny landmassa så ön vidgades.

På eftermiddagen har vi både haft lektion och fritid, vissa spenderade tiden med att skriva på marinbiologi rapporten medan andra tog sig tid att gå till affären.

På kvällen avnjöt vi en fantastiskt god trerätters middag som vaktlaget peace of me stod för. Då det var dresscode så var alla upplädda och vi kände oss lite fina för första gången på två veckor. Eftersom att Lasse åker hem imorgon så bjöd han på en liten avskedssång, den var både fin och väldigt rolig.

Puss och Kram glöm inte: Lets be careful out there

Sebastian och Janita



Horta



Efter Linas och Linneas makeover ser Ludde nu ut såhär



Kvällens köttmästare

Personallogg:

Förmiddagen var alla elever på utflykt, båten var alldeles tyst och tom. Besättningen har fått tiden att gå med underhållsarbete och proviantering. Sjökort har rättats, översyn i maskinrummet har gjorts och en trasig förtöjningstross har splitsats. Vädret har varit minst sagt blåsigt så förtöjningarna har dubblerats.

Eftermiddagen kom eleverna tillbaka till båten. Vi hade en lektion i navigering. Vi gick igenom och övade att rätta och sätta kurs. Många arbetade med marinbiologiuppgifter och byssagänget ägnade eftermiddagen åt att preppa för kvällens tre-rättersmiddag.

Nu har kvällen infunnit sig. Vinden viner i riggen och fallen slår mot masterna. Det är mörkt ute men inne i båten är det fortfarande liv. Alla är nöjda efter en god middag och nu sitter vi och umgås. Någon spelar gitarr och andra pratar och skrattar, stämningen är minst sagt god. Det känns som att nästa översegling kommer att bli en fröjd med denna härliga klass!

Tack för en härlig dag,

/Krister