

# Logg från Älva

---

Datum: 20 april 2015

Elevloggare: Janita, Alice och Lisa

Personalloggare: Lasse

Position: Horta

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: fredag 24/4

Planerat datum för att segla vidare: morgonen 23 april

Väder: Varierad sol och molnighet

## Elevlogg:

### Hej svenneland!

För första gången på länge var det hög uppslutning på frukosten. Ingen ville ligga kvar och snooza, valsafari stod på schemat! Efter en snabb morgonstädning av skeppet begav vi oss till Norberto, vår valsafariguide. Efter en kort genomgång om valar och deras beteenden fick vi veta att medarbetarna som spanade på valkarna i sundet inte fått syn på några valar än, och att vi skulle avvakta med att åka ut. Vi bestämde oss för att ta turen efter lunch och fick chans till lite fritid, vilken de flesta spenderade med glass, läsk och wifi.

Runt tretiden samlades vi igen, nu med ännu högre förväntningar. Med hjälp av två ribb-båtar kördes vi ut till viken mellan Faial, Pico och San Miguel. Till en början möttes vi av vågor istället för valar, vilket resulterade i skrik och blöta kläder. Efter någon timme av spejande dök valarna tillslut upp till allas förtjusning. Klagorop om blöta kläder byttes ut till jubel och tiden rann iväg. Valen vi följde visade sig vara en fenval, den näst största valarten på jorden som kan bli upp till 25 meter lång. Valen hade valt viken som födoplatz och vi kunde följa den medan den åt upp sig på krill. Vår närmaste uppskattning från ribben till valen var ungefär 20 meter.

Plötsligt hade vi varit ute i fyra timmar och turen var tyvärr över. Väl tillbaka på båten var det middag och varma duschar stod på schemat. Nu ikväll har vaktlaget Duracellkaninerna ordnat med en kvällsaktivitet utomhus bestående av olika lekar och frågesporter.

Sedan väntar förhoppningsvis en god nattssömn med inte allt för mycket skrivande på marinbiologirapporten som ska vara inne imorgon.

Pussar och kramar

Janita, Alice och Lisa



### Personallogg:

Hej för sista gången på denna resa. I övermorgon åker jag hem och Micke tar över helt och hållet. Vi har haft det fantastiskt så här långt och kommer säkert att så förbli. Tack klassen och besättningen för en härlig tid.

Lasse



