

Logg från Älva

Datum: 17/04-15

Elevloggare: Sebastian T

Personalloggare: Mathilda Wilhelmsson

Position: 36° 48,869N 25°54,740W

Segelsättning: Storsegel, Fock och Stagfock

Fart: 6,6 knop

Kurs: 322°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon

Planerat datum för att segla vidare: 23/04-15

Väder: Strålande sol

Elevlogg:

Hej Hej!

Som vanligt så var det frukost klockan 07:15, men det betyder inte att alla är uppe då. Sen vi lämnade Porto Santo har vi elever blivit lite lata och väldigt morgontrötta. Vissa kommer inte upp förrän ca 07:35 och idag var det en elev som inte kom upp alls.

Efter frukost var det dags för städning, nu börjar vi få in en bra rutin på all städning så vi blir bara effektivare och effektivare. Men så fort vi sätter våra fötter i Sverige igen har vi nog glömt allt ;)

När allt var färdig städat började lektioner enligt schema, idag har vi haft Fartygsbefäl, Marinbiologi och Sjömanskap, då vi fick splitsa rep, så alla tre lektioner har ingått idag.

Killergame som startades igår har pågått även idag, det har varit mycket taktik spel och alla går och lurpassar på varandra, men på kvällen så tog det slut.

Det stod mellan mig och Ludde. I all förvirring med vem som skulle skriva logg idag så glömde jag att det alltid är farligt att gå själv så Ludde han upp mig och segern var hans.

Dagens höjdpunkt skedde mitt på dagen, det hördes ett rop utifrån på däck om delfiner, så fort ordet delfiner hörs så springer alla till fören. Idag var det extra spännande då ca 25 delfiner samlats i fören för att leka lite i vågorna från Älva.



Efter middagen hade ett av vaktlagen sin sociala aktivitet i form av Så ska det låta, det gick till på samma sätt som på tv. Efter aktiviteten så rullade slutet på High School Musical och efter den filmen så visas nu död snö!

Snipp snapp snut, så var denna dagen nästan slut!
Kram Sebbe



Personallogg:

När jag försiktigt med trötta ögon smyger ut på däck för att kliva på 04:00 vakten möts jag av en mörk stjärnklar himmel, en sådan himmel man aldrig ser hemma. Lutar mig försiktigt över relingen för att med spänning hoppas på att få se mareld, vilket jag också gör. Natten kan inte bli vackrare.

Dagen börjar med en magisk soluppgång och vinden i seglen.

Dag 5 till sjöss vaknar och det är första gången på resan vi kan sikta land, Santa Maria i den disiga horisonten.

Krister står för dagens lektioner i navigation och alla är lika glada över en heldag med skinande sol.

Stefan håller i sjömanskap och lite tamphantering på däck med hela klassens uppmärksamhet som väldigt ofta avbryts av hoppande delfiner i fören.

KILLERGAME är äntligen avslutat och man kan äntligen gå ensam utan att få hjärtattack bakom varje hörn. (vänta ni bara till nästa resa när besättningen bestämmer regler!)

Efterlängtd middag som bestod utav hamburgare i följd utav "så ska det låta" lek i salongen. Vinnarskallarna träder fram med svensk godispåse i vinstpott.

Med superhärlig stämning ombord avslutas ännu en utomordentligt trevlig solig dag på Atlanten!



GOD NATT // Mathilda