

# Logg från Älva

---

Datum: 16/4 2015

Elevloggare: Lisa B

Personalloggare: Erik

Position: 35°24'N, 23°32'W

Segelsättning: Storen, focken och stagfocken.

Fart: 6 knop

Kurs: 325°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag 19/4

Planerat datum för att segla vidare: Senare

Väder: SOL

## Elevlogg:

Tjenixen alla landkrabbor!

Nu har vi kommit mer än halvvägs till Azorerna. Det ska bli skönt att få fast land under fötterna, men kroppen har äntligen vant sig vid konstant gungande. Dagen började som vanligt med frukost och städning, efter det stod det navigation och marinbiologi på schemat. På förmiddagen började även killer game! (För er som inte vet hur det går till: Alla som är med får en lapp med ett namn på någon annan deltagare och ett "vapen". Det går ut på att döda andra och inte bli dödad själv. Man dödar genom att vara själv i ett rum med sitt offer och vapnet.) Man kan känna spänningen i luften och alla är ständigt på sin vakt, 18 personer har redan dött.

För att maxa skräcken ombord berättar besättningen historier om Kiko och på bioduken har vi gått från High School Musical maraton till skräckfilmer. Kiko var en finsk sjöman som arbetade på båten för många år sedan (då Älva gick som fraktbåt) och som klämdes i en lucka framme på backen och dog. Nu ryktas det att Kiko spökar på båten. Han slänger ner kvailar, slänger upp dörrar och uppenbarar sig i dörrkarmar.

Till lunch blev det kylan spyr a.k.a rester, smarrigt! Efter lunch hade vi en man över bord övning och hela klassen samlades på bryggan för inräkning. För ett tag sedan bjöd delfinerna på en show i fören, de tycker nämligen att det är jättekul att hoppa i svallvågorna. Sjukt coolt!

Nu blir det film och förhoppningsvis äppelpaj till efterrätt.

// Lisa B



## Personallogg:

Det här dygnet har varit fullspäckt, under vakten 00-04 så var det i stort sett spegelblankt här på Atlanten bortsett från slumpvisa dyningar. Vi bärgade samtliga segel i brist på vind. Utöver det hade vi en fin stjärnklar himmel och massor av mareld runt Älva. Under timmarna vi var ute fick vi besök av ett flertal Delfiner som lyste upp vattnet med hjälp av marelden.

I slutet av vakten klockan 0400 var vi 10 sjömil från halva vägen till Azorerna, det firade vi med att båda vaktlagen dansade till discomusik, tillhörande belysning, saft och kakor på bryggan!

Under förmiddagen hissades segel och man märkte av spänningar bland oss alla då vi påbörjat ett "killergame" som omnämnts här ovan.

Larmet gick efter klockan 15 och alla deltog då i en teoretisk Man över bord övning, eleverna verkar ha bra koll på vad som ska göras i den situationen!

Roligt dygn! Nu gäller det bara att "hålla sig vid liv" i spelet tills imorgon.

// Praktikant Erik