

Logg från Älva

Datum: Onsdag den 15 april 2015

Elevloggare: Edgar Berg

Personalloggare: Lasse

Position: N 34 29 W 20 25

Segelsättning: Ja, Storen, Focken och stag focken

Fart: ca 5,5knop

Kurs: 295 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/4

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Moln, men mot kvällen uppklarnande. Svag vind från nord.

Elevlogg:

Hejsan hejsan alla finfina loggläsare, här kommer dagens uppdatering. Vi har inte så mycket nytt på senaste, det e molnigt och blåser hela dagarna och det mesta fokuset ligger på att plugga. Vi skall imorgon börja döda varandra, (killergame drar igång) vilket kommer bli roligt. Dagarna ser ganska lika ut, men dagens händelse var när Linda slängde spagetti över halva båten o även på sig själv. Film tittar vi på nästintill varje kväll som vanligt, ikväll blir det skräck för de som e sugna. Nja, inte så mycket o säga, livet på båten fortsätter o det e supertrevligt 😊

Jag säger hej från en kartong, till vi ses nästa gång!
(hej jakobs mormor).

Personallogg:

Hej igen

Som Edgar beskriver ovan så är dagarna ganska lika ute på havet. Den stora fördelen med flera seglingsdygn är att rutinerna blir mycket bättre, både för vaktgåendet och inte minst för lektionernas skull. Eleverna är otroligt tappra och duktiga, de kommer mangrant till alla lektioner och vaktpass. Det har gungat en del, med viss sjösjuka som resultat, men på det hela taget har alla klarat sig bra. Vi har haft ganska molnigt med en del regnskurar, men nu i skymningen har det klarnat upp och vi har en fantastisk solnedgång vid horisonten. Valar har lyst med sin frånvaro sen vi lämnade Porto Santo, dock har några enstaka delfiner setts, även några små exemplar av "Portuguese Man of War", en av de elakaste maneterna man kan träffa på. Som tur är finns de i vattnet.

Vi räknar med att komma fram till Faial enligt plan, dvs på söndag. För elever och besättning väntar där fast mark under några dagar innan den något längre slutetappen.

Jag har världens bästa jobb!

Lasse



