

# Logg från Älva

---

Datum: 13 april 2015

Elevloggare: Lina Dolfei

Personalloggare: Frida

Position: 33° 31,66' N 17° 03,40' W

Segelsättning: Storsegel, fock och stagfock

Fart: 6.1 knop

Kurs: 298°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/4

Planerat datum för att segla vidare: -

Väder: Regn och molnigt, låga dyningar, blåser ostnordost 3-6m/s

## Elevlogg:

Båt och cykel allesammans!

Nu är vi återigen på öppet hav, och Älva rullar fram i vågorna som vanligt. Vi kastade loss direkt efter frukosten i morse. Dagen fortsatte med lektion i fartygsbefäl och marinbiologi innan vi fick lite fritid till sömn och vila. Det märktes att vi varit i land lite för länge då hälften av klassen domnade bort och blev apatiska, några ändrade till och med hudfärg för en stund. Vi som tog Postafen innan avfärd kämpade för att hålla ögonlocken öppna under lektionerna, och så fort vi blev klara kastade många av oss direkt med huvud först i bingen. Så, kort sagt, är man inte grön och sjuk så är man riktigt, riktigt trött.

Nu har vädret lugnat sig något, men för en stund sen seglade vi direkt in i ett regnmoln och i samma stund skulle vi hissa segel. Många ombord trodde att vädret var oförändrat sen vi lämnade Porto Santo, så vi såg många lågskor, korta shorts och t-shirtar i det naturliga sprinklersystemet. Efter att storsegel, fock och stagfock fyllts ut av den svaga vinden fylldes alla lediga ytor och krokar med blöta kläder. Vi i Östermalm bor numera i ett virrvarr av tvättlinor och seglarställ.

Dagen rullade på i samma takt som Älvas krängningar och snart var det middag – en thaigryta med ris som var mycket uppskattad av båtens elever. När sista tallriken nått disklådan dröjde det inte länge innan gårdagens filmarathon togs upp igen. Nu visas High School Musical 2 på högsta volym och man ser inbitna fans mima med i alla låtar. Till vår förvåning var filmvalet även uppskattat av några killar ombord som till och med bad om att få se uppföljaren direkt efter. Vi får se hur det blir med det, själv är jag trött och sliten och tänkte krypa till kojs, men visst kan det bli en till för de som vill.

Vi har varit lite bortskämda hittills med en massa valar och delfiner, men idag, till vår stora besvikelse, fanns inget att skåda. Endast regnmol och lätt dimma föröver. Vi hoppas på en fin

morgondag med sol och förhoppningsvis får vi besök av en havsfågel, i alla bästa fall en val eller delfiner.

Vi har det bra här ombord, och snart lägger sig sjösjukan. Vi hälsar till alla er därhemma och hoppas att sommarvädret gör sin entré snart, i alla fall tills vi kommer hem.

Bästa, men trötta, hälsningar

Lina Dolfei

### **Personallogg:**

Hej allihopa, hoppas ni har det bra hemma i Sverige och att vädret är fint o börjar bli varmare. Här är det lite som en svensk sommar med lite värme och regnskurar.

Idag efter avgång började våra två praktikanter sin första vakt som har gått strålande. De har tidigare gått som dagmän, vilket innebär att de går från 8 till 17 och fixar saker som går sönder i hyttinredningarna såsom lådor, duschmunstycken osv. men nu går de sjövakt.

För att göra vakten lite roligare har vi shakeat loss inne i styrhytten till diverse musik. Eller gått ner i maskin och myst lite i värmen.

Men nu ska vi passa på att titta på lite film och mumsa popcorn.

Ha de gött