

Logg från Älva

Datum: 12/4-15

Elevloggare: Jakob Ö

Personalloggare: Lasse

Position: Porto Santo

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/4

Planerat datum för att segla vidare: I morgon

Väder: Växlande molnighet, lugnt

Elevlogg:

Hej svejs i trollskogen

Den sista dagen i Porto Santos var fylld av ledighet, efter städning och förmiddagslektioner var det fritid för de flesta med undantag för byssanlaget. Byssanlaget skulle förbereda kvällens trerättersmiddag bestående av tapas till förrätt, paella med skaldjur och kyckling till huvudrätt och en fruktsallad med vanilj och äpplesabayonne till efterrätt. Temat för middagen var kultur och samhälle och därför skulle alla klä ut sig till det motsatta könet (se bild) för att belysa hur stereotypiskt vårt samhälle är idag. De flesta engagerade sig och använde smink och kläder för ett lysande resultat. I och med alla plattånger och hårsprejer utlöstes också brandlarmet tre gånger under dagen.

För att fördriva timmarna av ledighet gick några på en promenad i bergen (se bild) medan andra badade i havet eller gick och inhandlade sötsaker inför nästa strapats. En något sen påskäggsjakt anordnades också av det underbara vaktlaget "Sustainable Seamen" med ledtrådar som ledde till ledtrådar som slutade i en godispåse. Tyvärr räckte inte rimmen och godiset för att besättningen kunde delta vilket ledde till en del knutna nävar och mutter från deras håll.

Hasta luego som de säger i grannlandet Spanien

/Jakob Ö





Personallogg:

Hej igen

Som ni kan se ovan har vi haft riktigt trevligt idag med massor av god mat. Hela förmiddagen ägnades åt lektioner i både fartygsbefäl klass XIII och marinbiologi. Därefter fick eleverna en ledig eftermiddag för att inhandla diverse proviant inför ca fem dygn på havet.

Vi har även haft vårt första skeppsmöte idag, vilket innebär att två representanter ur elevgruppen, samt fyra ur besättningen, har ett möte kring hur saker och ting fungerar ombord. Vi var överens om att allt fungerar utmärkt.

Imorgon efter frukost kastar vi loss och styr mot Faial på Azorerna. Vi räknar med att få ganska gynnsamma vindar och inte alltför mycket motvind, vilket innebär att vi troligen kommer att kunna segla en hel del. Om det blir med hjälp av motor eller inte, återstår att se.

Lasse