

Logg från Älva

Datum: 10 april 2015

Elevloggare: Linnea & Lina

Personalloggare: Lasse

Position: 32° 32,32'N 016° 34,15'W

Segelsättning: Beslagna

Fart: 3,2 knop

Kurs: 332,5°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tidig morgon, den 11 april

Planerat datum för att segla vidare: Måndag den 13 april

Väder: Soligt med några få moln vid horisonten

Elevlogg:

Hej på er alla läsare!

I morse kom vi fram till den Portugisiska ögruppen *Ihlas Desertas*. Efter att morgon rutinerna var avklarade och tillsynsmännen för öarna var kontaktade så var det dags för första gruppen att ge sig av i ribben. Själva målet med besöket var att få se de utrotningshotade munksälarna som håller till på ön, men vi fick tidigt veta att detta tyvärr inte skulle vara möjligt. Vi var endast tillåtna att besöka den norra sidan utav ön och Munksälarna håller till på den södra. Trots detta gick vi i land för att undersöka det området vi var tillåtna att besöka. I stället för säl såg vi Kanariefågel, de riktiga, inte de som säljs i butik hemma i Sverige. Det populäraste blev nog ändå alla de små ödlorna som solade flitigt på stenar och klipporna. Ludvig, ödleviskaren, lyckades komma tillräckligt nära för att de både skulle klättra på honom och äta Petters lunch ur hans hand (vet inte hur ödlan mår nu!), detta har för övrigt även fångats på film.

På ön fick vi en guidad tur med *Pedro Costa* (en utav tillsynsmännen), då vi fick veta lite om öarna och deras arter. Många utav arterna är endemiska och finns alltså endast på de öarna.

När sista ribben lämnade ön för att återvända till Älva hoppade plötsligt en flygfisk upp ur vattnet och gled i luften ett antal meter, innan den återvände till havet. Trots att dessa är stimfisk sågs bara en, men de som satt i ribben blev nöjda över det som de fick chansen att se.

Eftermiddagen har bestått utav valfria aktiviteter ombord, då vi inte fått klartecken från *Porto Santo* att lägga till där tidigare än planerat. Istället för munksäl sågs ett flertal andra sälar liggandes uppe på däck i olika kulörer, mest åt vitt och rött.

Som avslutning på dagen återgick vissa till vakten medan vi andra valde att kolla på Disneys Hercules, vilket uppskattades av många.





Hejdå alla loggisar, hörs igen imorgon!

P.S. För tre sekunder sedan kom Ludvig inspringandes: "Inte för att vara en sån, men det är typ val därute..." Vilket ledde till stor uppståndelse och alla släppte det de hade i handen. Det visade sig vara flasknosdelfiner! Nu kan vi bocka av det på listan också!

Tack och bock!

Personallogg:

Hej igen

Denna resa har börjat helt fantastiskt för en marinbiolog. Ni har säkert redan koll på allt vi sett under våra två dygn till havs. Dessvärre blir ju eleverna lite bortskämda och jag hoppas att de inte tror att det är vardag här på Älva. Hittills har vi sett lika mycket, eller mer, mot vad vi brukar se under en hel resa! Men vi har inte fått nog.

Ihla Desertas består av tre öar, bildade för endast tre miljoner år sedan, som alla ingår i ett naturreservat. Som nämnts ovan finner man här en hel del endemiska arter av både växter och djur. Bl.a. finns en giftig tarantellaspindel som blir ca åtta cm stor. Som tur (?) är finns den endast uppe på de högsta höjderna av ön, ca 400 m till många elevers stora lättnad (även om jag gärna sett en). Som sagt, ön reser sig 450 m rakt upp ur havet med nästan lodräta klippor rakt ner, och med en hel del ras-koner runt om. Två tillsyningsmän ser till att inga obehöriga kommer till ön. De bor här femton dagar i sträck och avlöses sedan av två andra. Det var en fantastisk upplevelse att få komma hit, trots att vi bara fick vistas på ett begränsat område nere vid havet.

Just nu är vi på väg mot Porto Santo där vi kommer att göra vår andra hårdbottenexkursion, det ryktas även om grillning på stranden imorgon, samt en trerätters middag på söndag. Vi har det väldigt härligt och bra, saknar inget just nu. Vi räknar med att angöra hamnen där vid åttatiden imorgon bitti.

Stämningen ombord är fantastisk, alla hjälps åt med allt som behöver göras, eleverna är duktiga och flitiga, maten är gudomlig och tidtabellen hålls enligt planen. Vad kan man mer önska?

Hälsningar

Lasse