

# Logg från Älva

---

Datum: 08/04-15

Elevloggare: Fanny och Linnea

Personalloggare: Sofia

Position: 28°52.6 'N, 16°06.0 'W

Segelsättning: Storen, Focken och Stagfocken

Fart: 7 knop

Kurs: 350°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid lihlas Desertas på fredag klockan 10

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: SOL!!!

## Elevlogg:

Hola!

VI HAR SETT DELFINER OCH VALAR!!!

Idag har varit vår första dag ute till sjöss, och delar av klassen ligger däckade utspridda i båten. På grund av lite pappersproblem i morse kom vi inte iväg vid kl 9 som planerat, utan lämnade istället hamn vid runt klockan tre. Medan vi väntade på att kasta loss hade vi marinbiologi, där vi gick igenom våra resultat från exkursionen igår, och sedan sjömanskunskap, där vi fick lära oss om hur förtöjning går till här på Älva.

Som tidigare nämnt har flera delfiner och valar skymtats under dagen! Från att vi lämnat hamn dröjde det inte länge innan Lasse såg delfiner och snart var halva klassen uppe på däck med kikarna i högsta hugg. Det coolaste under dagen var ändå när vi såg en kaskelott bara 50m ifrån båten!

Vädret har idag varit lite upp och ner med både hettande värme och kyligt regn, men just nu är det klar himmel och strålande sol! Kollar man bort mot molntäckta Teneriffa kan man även se Teide sticka upp.

Nu är det i vanlig ordning dags för filmkväll för de som orkar och sovdags för de som har vakt ikväll.

Hoppas ni har det bra där hemma, för det har vi!

Soliga hälsningar från Fanny, Linnea och alla andra här på Älva!





### **Personallogg:**

Dagen har gått i väntans tecken för oss här ombord. Vi var färdiga att gå klockan 0900 i morse och sen saknades det ett papper vid utklareringen så då var det bara att vänta tills pappret fanns att tillgå. 6 timmar senare än väntat så kom vi så iväg. Under alla mina resor tidigare med Älva så har jag aldrig varit med om att det har varit så lugnt vatten utanför piren vid första losskastningen. Oftast brukar naturen ha bestämt sig för att "lite obekvämt ska de ändå få det". Så är ej fallet idag. För tillfället gungar vi behagligt fram i 7 knop mot Ihlas Desertas och bör hinna fram i tid trots förseningen.

Imorgon fyller vår överstyrman Krister 30 år så då ska vi försöka ordna en så minnesvärd dag som möjligt åt honom. Det blir önskemat och finfika och allmänna festligheter i den mån det går att ha ombord. =) (Men skvallra inte nu)

Hoppas ni har det fint därhemma. Här har vi det bra och det är skönt att ha kommit ut på havet.

Styrman Sofia