

Logg från Älva

Datum: 6 april 2015

Elevloggare: Lina

Personalloggare: Lasse

Position: Förtöjd i Santa Cruz hamn

Segelsättning: Nyvikta och beslagna

Fart: Långsamt buren upp och ned av tidvattnet

Kurs: Mot nya äventyr!

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10 april – Islas desertas

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag eftermiddag eller tidig onsdag morgon

Väder: Milt tempererat men mulet (är detta Teneriffas dåliga väder har vi inget emot det)

Elevlogg:

Halloj alla där hemma!

Idag har det varit fullspäckat med aktiviteter i form av förtrogenhetsutbildning, teori, genomgång av båten, bunkring och påfyllnad av proviant. Vi har börjat komma in i städrutinerna, och det märks att man bott här tidigare då nästan allt sker på rutin. Efter att ha gått igenom våra seglingsstationer och annat viktigt fick vi ledig tid till att disponera iland om man ville. En dag som denna är nästan allt här i Santa Cruz stängt, men det var fortfarande kul och roligt att upptäcka en ny plats man aldrig varit på tidigare. Efter middagen fick vi tillåtelse att fortsätta att upptäcka staden, och det ryktas om att en liten kiosk/matbutik och några klädesbutiker har öppet. Vi som har haft nattvakten i går natt/i morse, är trötta och helt slut efter en lång gårdag med lite sömn. Snart kryper nog några av oss ner till hytterna igen för att ladda krafter och sova ut, men det kommer nog ta några dagar till innan alla kommit in i rutinerna igen.

Imorgon väntar en spännande dag med exkursion av hårbotten och sol och bad för de som vill. Alla verkar ladda upp för en heldag på stranden, men vi får se om vädret tillåter det. Just i nuläget diskuteras avgångstiden: Ska vi kasta loss efter exkursionen eller blir det onsdag morgon? Blir det onsdag så rikserar vi att inte hinna med Islas Desertas, som ett utav vaktlagen kämpat hårt för att få tillståndet för oss för att besöka ön. Tyvärr gäller tillståndet endast för fredagen. Många har sett fram emot ön, och ingen av oss har varit där tidigare. Islas Desertas är känt för sina munksälar, och har vi turen med oss så kanske vi hinner se dem oavsett när vi kastar loss.

Vi alla ser fram emot vårt nya äventyr och allt det för med sig. Personligen hoppas jag hemlängtan dämpas i takt med ökningen av arbetsuppgifter, men oj så kul vi kommer få!

Många tusen kramar till familj och vänner där hemma!

Fem händelsefulla veckor går fort!

Hälsningar,

Lina Dolfei



Personlogg.

Hej

Åter tillbaka på Älva, härligt. Efter en ganska lång flygresor, med byte i Helsingfors, kom vi fram vid elva-tiden till Älva (kul va?). Besättningen tog som vanligt emot oss med ett varmt välkomnande och lite varma mackor. Vi installerade oss och fick några timmars sömn. Till några elevers stora besvikelse så började nattvakten redan kl 01 och inte dagen efter.

Idag har det varit besättningens dag, med förtrogenhetsutbildning etc såsom Lina beskrivit ovan. Bilar har kommit och gått hela dagen med bunkerdiesel, mat och mer mat, samt en hel del lakan, bäddmadrasser och säng överdrag som varit på tvätt.

Imorgon börjar den marinbiologiska aktiviteten med en hårbottensexkursion. Vi kommer att göra två sådana under resan där eleverna kommer att jämföra en utsatt och en mer skyddad hårbotten. De kommer att inventera och artbestämma organismer på de båda platserna, detta sammanställs sedan i en vetenskaplig rapport.

Vi kommer avgå onsdag morgon med destination Islas Desertas, en obebodd arkepelag strax sydost om Madeira. Det ska bli spännande att komma dit, bl.a. finns en av världens sista rester av munksäl där, en utrotningshotad öronsäl. Vi kommer hinna dit även om vi avgår på onsdag morgon.

Återigen, härligt att vara tillbaka på Älva.

Lasse