

# Logg från Älva

---

Datum: 9/3

Elevloggare: Astrid Lundman och Björn Elwin

Personalloggare: Maja Laulund

Position: Väl förtöjda i marinan i Agadir

Planerat datum för att segla vidare: Fredag 13 mars

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife måndag den 16 mars

Väder: Sol

## **Elevlogg:**

Vid klockan 09.00 i morse la vi till i Agadirs hamn efter en händelserik segling. Största delen av dagen spenderades på båten eftersom vi inte var tillåtna att gå i land för ens klockan 15.00 då passkontrollanterna gjort sitt jobb. Det gick dock ingen nöd på oss då vi spenderade förmiddagen på däcktaget. Alla låg uppe på däck och solade och hade det trevligt. Byssan har tillbringat största delen av dagen med att förbereda slutmiddagen. Det bjöds på en underbar tre rätters middag med bruschetta till förrätt, helstekt oxfilé som huvudrätt och avslutades med en kiwisorbet med chokladtryffel. Agadir är en väldigt fin stad med en lång strand mot Atlanten. Marocko är över våra förväntningar och vi ser framemot 4 fantastiska dagar här! 😊

## Personallogg:

Så ankom vi då Agadir efter fina dagar till havs. Eftersom det är trångt i marinan, vi var tvungna att fälla båda ankarna och backa in med aktern mot kajen. När fartyget var färdigstädat och lunchen uppäten blev det lektioner, sjömanskap och religion. I och med att vi ännu inte fick gå iland passade det bra. Först framåt sen eftermiddag var vi tillåtna att gå iland, vilket var efterlängtat. Kvällen har erbjudit en mycket trevlig och uppskattad trerättersmiddag, vilken Byssangänget förberett hela dagen. Stämningen ombord är på topp och det känns som alla ser framemot tiden vi ska vara här.



En badbild som skulle varit med i gårdagens logg egentligen



Kristian och Stefan sköter ankarspelet...



...medan Sören backar in i marinan