

Logg från Älva

Datum: 2015-03-07

Elevloggare: Karl Boss. Lukas Landgren

Personalloggare: Catharina

Position: Utanför Marockos kust

Segelsättning: Motor

Fart: 5 knop

Kurs: 065

Beräknad ankomst till nästa hamn: Agadir måndag morgon

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Ganska lugnt, lite disigt

Elevlogg:

Hejsan alla loggläsare!

Idag har varit en händelserik dag, det började starkt med en härlig baconfrukost. Det finns något otroligt härligt med att vakna med doften av stekt fläsk. När frukosten var slukad så fortsatte dagen med de vanliga rutinerna. Dagen tog en plötslig vändning, under solens gassande värme, då delfiner skymtades och alla elever ombord blev helt lyriska. Delfinerna följde med Älva hela eftermiddagen ända in på kvällen. Lektionerna ombord blev ständigt avbrutna då alla ville springa till fören för att se de lekfulla delfinerna. Till middag blev lax med couscous som toppades med yoghurtsås med citron, men här tog denna händelserika dag en ny vändning. Alla ombord fick nämligen varsin halv våffla till efterrätt. Just nu sitter de flesta och kollar på film eller spelar kort, det är en vaggande lugn stämning ombord och de flesta kommer nog knyta sig snart.

Hejs!



Personallogg:

Nu har vi äntligen startat lektionerna. Eleverna har kommit igång med bevisen matematik och i religionen har det diskuterats de sju dödssynderna.

Lektionerna blev avbrutna av att alla (även vi lärare) rusade ut för att beskåda många delfiner som cirkulerade runt båten.

Byssalaget tillsammans med Victor (kocken) serverar oss mycket god och vällagad mat. Tyvärr var vi tvungna att ta ner seglen i kväll, vinden blåser från fel håll. Så nu börjar det att gunga lite mer. Varma hälsningar Catharina som bara njuter.