

Logg från Älva

Datum: 4 mars 2015

Elevloggare: Sanna Svanberg Risberg och Malin Walker Svalling

Personalloggare: Sören

Position: Tryggt förtöjda i Marina Santa Cruz, Teneriffa

Segelsättning: Nada

Fart: Vadå fart? Vi ligger ju fastknutna har vi sagt!

Kurs: ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: Agadir söndag kväll eller måndag morgon

Planerat datum för att segla vidare: i morgon omkring 18.30

Väder: Soligt, varmt och en skön bris

Elevlogg:

Första dagen bjöd på en fantastisk upplevelse för livet!

Vi blev upphämtade tidigt på morgonen efter den första oroliga natten. En buss med guide mötte oss på kajen utanför båten och vi påbörjade utflykten mot Spaniens högsta berg, Teide. På vår resa fick vi en utförlig beskrivning av det unika landskapet. På sina ställen kunde man drömma sig till cowboys och the Wild West. Vi vandrade runt i ett par timmar, det var väldigt skönt att sträcka på benen!

Vi stannade på ett kafé och åt vår lunch för att sen fortsätta till en av de äldsta städerna på ön. Där gick vi runt en stund, det var en fantastisk stadsdel med färgglada hus, välskötta trädgårdar och små slingrande gator. Det var verkligen en idyllisk liten guidning. Många var väldigt ovana vid solen och vi såg hudfärgerna gå från vitt till rött.

Smarrig lasagne väntade oss på båten och vi åt som utsvultna vargar. Viktor och byssa-laget levererade som aldrig förr. Vi är så glada att ha Victor här med oss som kock!

Nu vilar de flesta i skuggan efter en fysiskt ansträngande dag med många glada miner. Vi är äntligen tillbaka!







Varför petar Astrid hela tiden fotografen i magen med en pinne??!!

Personallogg: Ja, de är äntligen tillbaka, MB12a! Vi i besättningen tycker nog det är det allra roligaste, när en länge saknad klass kommer tillbaka för sin andra segling. Förra gången, i tvåan, seglade det här gänget från Stocksund till Brügge och nu blir det alltså förhoppningsvis en varmare resa. I morgon kväll sätter vi segel, och istället för att stängas mot nordosten kommer vi nog att styra mot sydost, norr om Gran Canaria och söder om Fuerteventura. Därefter fortsätter vi ner mot marockanska kusten och följer den sedan norrut till Agadir. I bästa fall kan vi då dra nytta av en sydostlig vind som skall komma om några dagar. Insh'Allah!, som vi säger här i nordafrikanska farvatten.

Som vanligt har jag en toppenbesättning: Krister (årets livräddare) Stark som överstyrman, klippan Petra är andrestyrman. En trygg matros vid namn Albin (nå, han heter Viktor Albinsson, men vi måste kalla honom för Albin för att skilja honom från kocken). Glada Sara och den ständigt riggklättrande Stefan är lättmatrosar. Vår älskade kock Frida var till slut tvungen att åka hem för lite ledighet, och vi var nog ganska oroliga lite till mans; hur skall detta gå? Men nu är vi lugna: Mästerkocken Victor från hamnkrogen har äntligen fått gå till sjöss. Nu är han här och skämmer bort oss med sin lukulliska mat och sitt glada humör. Det här kan bli hur bra som helst!

Fartygets fruktade befälhavare, Sören